

NIEUWS



12 september: unieke Herdenkingstocht 70 jaar Market Garden



Verslagen van Kempenlandtocht en Kempische Wandeldagen



Laatste aflevering van de Ruta de la Plata naar Compostela



OLAT: Ollandse Lange Afstand Tippelaars

Oppericht 23 november 1967
te Sint-Oedenrode
Lid van KNBLO-NL wandelsport-
organisatie Nederland
Aangesloten bij:
Atletiekunie en NFV (IVV)

*In dit nummer o.a.
aandacht voor de
4Daagse van Nijmegen
waar OLAT, behalve met
veel leden als deel-
nemers, aanwezig was
met prima verzorging
voor alle wandelaars.*



Burgemeester van Oerlehof 8
5491 AP Sint-Oedenrode
Tel. 06 - 12 27 83 95
www.fotografiebrouwers.nl
info@fotografiebrouwers.nl

Van Hoof Sint Oedenrode



Het busbedrijf waar u het best
mee UIT bent

Telefoon 0413 472545
Grote Doelenlaan 16-18
5491 EG SINT OEDENRODE



M.V.D. HEIJDEN
autocentrum zijtaart b.v.

Past. Clercxstraat 34, 5465 RH Zijtaart
Telefoon 0413 36 33 74 • Fax 0413 34 26 14
www.mvdheijdenzijtaart.nl

Café Biljard

Schonmoeder



Linze 13
5667 AH Geldrop
Tel: 040-2862046
bij Sporthal De Kievit



VAKANTIECENTRUM
DE ZWARTE BERGEN

Op zoek naar een geschikte locatie?
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

VAKANTIECENTRUM DE ZWARTE BERGEN
Zwartebergendreef 1
5575 XP LUYKSGESTEL
Tel. 0497-541373
E-mail: info@zwartebergen.nl

LANDSCHAP
reisboekwinkel

LANDKAARTEN REISGIDSEN ATLASSEN GLOBES
WANDELKAARTEN TAALGIDSEN FIETSKAARTEN
FOTOBOEKEN LANDENINFORMATIE REISVERHALEN

www.landschapreisboekwinkel.nl

Kleine berg 3
5611 JS Eindhoven

info@landschapreisboekwinkel.nl
T 040 256 9653
F 040 256 9654

 **De Vresselse Hut**
de gezelligste 'Hut' in de regio



Al meer dan 40 jaar het adres voor
bruiloften, recepties, bedrijfsfeesten,
vergaderingen en kinderfeesten.

t 0499 472 870 • www.devresselsehut.nl

REDACTIE OLAT NIEUWS

Ad van Asten (coördinatie, bestuursafgev.)
Ad van Asten, Lineke den Boer, Wil Jacobs-
Effting, Rinda Scheltens (redactie)
Lineke den Boer (eindredactie, vormgeving)
Noud Wijn (fotografie)
Otto Ahlers (archivering, techniek)

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND NUMMER

t/m 21 september 2014
Lupinelaan 27, 5691 WC Son
olatnieuws@olat.nl
info redactie algemeen: 0499-473767

WEBSITE

Otto Ahlers (coördinatie) - o.ahlers@olat.nl
Angélique van Deursen (webmaster)
website@olat.nl

LEDENADMINISTRATIE & ABONNEMENTEN

Jet Dreesen
Uiverlaan 23, 5613 AC Eindhoven
040-2903060 of leden@olat.nl

VERZENDING

Mariet & Mart Douven, Tjeu van den Kerkhof

DRUK

Kon. Drukkerij Em. de Jong BV, Baarle-Nassau

ISSN 1570-4831



IN DIT NUMMER

Vooruitblik clubreis Banneux-Chapelle - Berinzenne	Ad van Asten	3
Wandelen op Dinsdag; Rooise Wandelingen; Clubreizen; Dagwandeltochten		4-5
Samenstelling bestuur en commissies OLAT		6
Bij Joop aan tafel	opgetekend door Ad van Asten	7
Onze jarigen / Ledenadministratie	Jet Dreesen	8
Van de bestuurstafel	Ad Ketelaars	9
Vooruitblik herdenkingstocht Market Garden	Myriam van den Berg	10-11
Prikbord		11-12
WoD: Wichelroedetocht vanuit Vught	Henri Floor	13
Kempische Wandeldagen	Nelly vd Voort / Alfons en Diny Wagener	14-15
Stand clubkampioenschap & Agenda LPS / Aanmelding Trainingsweekend		16-17
Kempenlandtocht	Rick Liesting / Adri vd Graaff	18-19
Vierdaagse van Nijmegen	Inge en Kees Mol / Co Tops	20-21
Deelnemers Vierdaagse Nijmegen en Apeldoorn		22
Dodentocht, Bornem	Peter van de Ven	23-25
Internationale Teutentocht, Lommel	Jan Kampman	26-27
Ruta de la Plata (6, slot)	Anneke Lieven	28-30

De redactie verwelkomt alle bijdragen in woord en beeld van OLAT-leden en over OLAT-evenementen. Indien nodig kunnen stukken worden ingekort.
Voor de inhoud van de advertenties in dit clubblad kan door het bestuur van OLAT en de redactie van het OLATNieuws geen enkele verantwoordelijkheid worden aanvaard. Bezoek ook onze website: www.olat.nl



VOORUITBLIK CLUBREIS: Banneux-Chapelle - Berinzenne

Op zaterdag 20 september gaan we met de bus naar Banneux-Chapelle voor een wandeling van ongeveer 25 km op de GR 5. U kunt nog telefonisch informeren of er nog vrije plaatsen zijn: 0495-537775. Een brief van de organisatie bevestigt daarna dat u mee kunt en geeft nadere informatie over deze clubreis. De bus vertrekt om 7.35 uur vanaf parkeerterrein NS Futlaan Eindhoven.

Vanaf ons vertrekpunt, na een verfrissing in Banneux-Chapelle, wandelen we al vlug via een bosweg door het veengebied rond het riviertje de Tarnon. We passeren het gehucht dat bekend staat als Fagne Saint-Remacle. Wel even opletten dat de juiste markering wordt gevolgd, want er is hier een kruising van 3 GR-paden.

De GR 5 die wij volgen gaat nu beginnen aan een stevige klim, die ons uiteindelijk bij de kerk in het fraaie dorpje Becco brengt. Hier nemen we de weg richting Remouchamps en verlaten al vlug Becco om weer te gaan klimmen en uit te komen in het dorpje La Reid. Hier vallen vooral de drinkbakken op die langs de straten staan en er resten nog veel bloemstukken die in de zomer het dorpje sieren. Even buiten La Reid komen we in het gehucht Les Combles en we gaan hier in een bocht langs een boerderij en blijven heuvelopwaarts een asfaltbaantje volgen. Een breder kiezelpad komt uit bij de tuinen van het Agronomisch instituut van de provincie Luik. Na aanvankelijk stevig klimmen, volgt al vlug een afdaling langs een smal pad met prikkeldraad en doorn-

struiken tot we bij een beekje komen en daar zijn we tevens in het dorpje Winamplanche, waar we de hoofdstraat volgen. Ook hier is het weer oppassen geblazen, want de GR 15 komt van een andere richting bij de GR 5. Nadat we de brug zijn overgestoken gaan we samen naar links een straatje in. Even verderop gaan we bij een opslagplaats van de gemeente naar rechts het bos in. Daarna gaan we nog een keer rechtsaf en komen na 1,5 km in de nabijheid van Creppe. We doen het dorp niet aan, maar kiezen vlak voor de eerste huizen voor een breed pad door een weiland. Na enige tijd bereiken we het bos van Mambaye en gaan verder over een onduidelijk, slingerend pad. Nadat de weg breder wordt, lopen we stroomopwaarts langs een beekje tot een tweede houten brug. Vlak voor deze brug klimmen we naar links het dal uit. Wij komen bij villa's die her en der in het bos staan en vanaf hier gaan we dalend in de richting van Spa. De GR 15 kiest op een zeker moment een andere route, maar wij volgen de GR 5; die gaat naar rechts richting de baden en het Casino. Na diverse straten en bezienswaardigheden komen we in de Promenade des Artistes, die langs het beekje de Picherotte loopt. Na wat gestoei met een 5-tal bruggetjes, bereiken we de Chemin des Fontaines, maar blijven nog steeds het beekje volgen. Als Spa al even achter ons ligt, bereiken we het veengebied Fagne de Malchamps en uiteindelijk het domein van Bérinzenne. In deze omgeving is ook het eindpunt van deze boeiende wandeling voorzien. Graag tot ziens.

-Ad van Asten-

(praktische informatie op pag. 5)



WANDELEN OP DINSDAG

Op dinsdag om de 14 dagen wandelt een groep van ongeveer 50 enthousiaste OLAT-leden een route van ongeveer 20 km in de mooie natuur van de Kempen, de Meierij, de Peel en een enkele keer in het grensgebied met Limburg.

De start is stipt om 10.00 uur. Het startadres is al eerder open voor een kopje koffie of thee. De lunchpauze is over het algemeen ook in een horecagelegenheid. Soms mogen we er ons eigen brood opeten. Zo niet, dan is onderweg een pauze voor dit doel.

Omstreeks 15.30 uur zijn we weer terug op het startadres. Deelname staat open voor alle OLAT-leden. Er zijn geen kosten aan verbonden, uitgezonderd de consumpties die je gebruikt.

Ben je geen lid en wil je een keer meelopen, dan ben je van harte welkom. Het is wel gebruikelijk dat je na 2x lid wordt van OLAT.

Deelname is voor eigen risico; aan- of afmelden is niet nodig. Er mogen geen honden meelopen.

Informatie:

Voor nadere informatie en het programma: www.olat.nl of via onderstaande personen

Myriam van den Berg 073-5325286 (06-45252182)
mvdberg@home.nl

Mieke van Boxtel 0411-622188 (06-49408821)
acvan boxtel@home.nl

Truus Kusters 0478-541276 (06-15388386)
h.h.kusters@home.nl

AGENDA		
Datum	Route	Startpunt
16 sept. 2)	Leudal	Café Rest. "Preuverie" Bekkers Marie, 0475-497191 Raadhuisstraat. 2, 6088 BR Roggel
30 sept.	Rondje Oirschot	Uitspanning De Bollen, 0499-574057 De Straten 13, 5688 NJ Oirschot
14 okt.	Omgeving Weebosch	Café 't Heuveltje, 0497-541288 Weebosch 68, 5571 LZ Bergeijk
28 okt. 1)	Achter d'n Berg	Rest. De Vrije Teugel, 0413-263088 Bedafseweg 22, 5406 TM Uden
11 nov.	Moergestels Broek route	Den Boogard, 013-5136009 Sint Jansplein 5, 5066 AR Moergestel
25 nov.	de Hout en Steen route	Woonzorgcentrum Alphonsus, 0492-573600 Hoofdstraat 176, 5706 AP Helmond
1) geen cafépauze 2) cafépauze op startplaats		



ROOISE WANDELINGEN

Iedere dinsdag vertrekt in Sint-Oedenrode een enthousiaste groep wandelaars voor een tocht van circa 7 of 10 km. Iedereen loopt in zijn eigen tempo aan de hand van een routebeschrijving. Gestart wordt – altijd stipt om 10:00 uur – beurtelings vanuit het centrum en de drie kerkdorpen van Sint-Oedenrode:

Den Toel Pastoor Smitsstraat 4, Olland
De Beckart Oude Lieshoutseweg 7, Nijnsel
De Vriendschap Pastoor Teurlingsstraat 30, Boskant

Oud Rooy Markt 13, Sint-Oedenrode

Bij een 5de dinsdag van de maand is de start vanuit De Vresselse Hut, Vresselseweg 33, Sint-Oedenrode.

AGENDA	
Datum	Startpunt
9 september	De Beckart
16 september	De Vriendschap
23 september	Oud Rooy
30 september	Vresselse Hut
7 oktober	Den Toel
14 oktober	De Beckart
21 oktober	De Vriendschap
28 oktober	Oud Rooy

Deelname is voor OLAT-leden gratis, op vertoon van clubpas. Niet-leden kunnen één keer gratis uitproberen; daarna betalen zij 1 euro per keer. Dit kan contant of via een strippenkaart van 15 euro. Iedereen wandelt mee voor eigen risico.

Informatie:

Johan van de Sande 0413-473375
Peter van de Laar 0413-474759
Betsie van Mil 0413-475454

GROOT VERLIES

De afgelopen weken zijn ons twee trouwe wandelvrienden ontvallen, nl. **Tom van Heeswijk** en **Crist Hendriks**. Tom was al vele jaren een wandelaar bij ons; vooral toen hij pas lid was liep hij vaak mee. Crist was een man die nog niet zo heel lang meeliep op dinsdagmorgen. Crist was wel echt een wandelfanaat; maar liefst 48 Kennedymarsen had hij al op zijn naam staan. Het is hem niet gegund de 50 vol te maken.

Hun overlijden is een schok voor ons allemaal, we zullen jullie erg gaan missen.



CLUBREIZEN



DAGWANDELTOCHTEN

Het 'eigen reisbureau' van OLAT organiseert al vele jaren clubreizen naar de mooiste gemarkeerde wandelroutes in België, Duitsland en Zuid-Limburg. Deelnemers worden vanaf diverse opstapplaatsen per bus vervoerd. Bij de dagtochten is verzorging (soep) inbegrepen. Wel dient men zelf te zorgen voor voldoende eten en drinken onderweg. In de dorpjes op de route is niet altijd iets te krijgen.

Er is altijd keuze tussen twee afstanden (op de dag zelf eventueel nog te wijzigen). Men wandelt op eigen gelegenheid, aan de hand van markering en routebeschrijving. De reisleiding is in geval van nood op te roepen.

PROGRAMMA 2014

20 sept. GR 5 Banneux-Chapelle - Berinzenne 25/18 km
25 okt. GR 573 Chaudfontaine - Ensival 26/20 km

Inschrijfgeld:	Leden	Niet-leden
dagtochten	€ 28,00	€ 32,00

De prijzen zijn onder voorbehoud

Inschrijven:

Tot uiterlijk 14 dagen van tevoren, met vermelding van tocht, aantal personen, opstapplaats, afstand, postcode en huisnummer.

Geld overmaken op de bankrekening ten name van wsv OLAT, Sint-Oedenrode IBAN NL56 RABO 0157 9507 43.

Na-inschrijven:

Aleen mogelijk na vooraf informeren bij Toon van Wordragen of er nog plaats is.

Afmelden:

Bij verhindering zal, indien dit uiterlijk 10 dagen vóór de tocht is doorgegeven, de betaling doorgeboekt worden naar de volgende tocht, of (na aftrek van €1,10 administratiekosten) worden teruggestort. Bij afmelding binnen 10 dagen voor de tocht wordt niet meer terugbetaald of teruggestort.

Opstapplaatsen:	Tijden:
Sint-Oedenrode	07:00 uur
Eindhoven (NS/Fuutlaan)	07:35 uur
Weert (AC-restaurant A2)	08:10 uur

Zorg voor een geldig identiteitsbewijs!

Er is een excursieverzekering afgesloten. Deze geldt niet voor bagage en kostbaarheden.

Info & inschrijven: Toon van Wordragen
0495-537775
clubreizen@olat.nl

De winterserietochten van OLAT gaan altijd zoveel mogelijk over onverharde paden en stille weggetjes. De routes zijn duidelijk uitgepijld en daarnaast krijgt u een routebeschrijving mee waarvan de nummers corresponderen met die op de pijlen. Verspreid over de routes zijn altijd meerdere wagenrustposten aanwezig, indien mogelijk met toiletvoorziening; op de langere afstanden is ook horeca opgenomen in het parkoers.

Nordic Walkers zijn welkom op alle afstanden.

Startbureau:	geopend vanaf	07.15 uur
	inschrijving vanaf	07.30 uur
	finish voor	17.00 uur

Afstanden:	Starttijden:
40 km	08.00-09.00 uur
30 km	08.00-10.00 uur
10-15-20 km	08.00-12.30 uur

Inschrijfgeld:	10 km	€3,00
	15 km	€3,50
	20 km	€4,00
	30 km	€4,50
	40 km	€4,50

Bij het inschrijfgeld is de verzorging op de wagenrusten (brood, koffie, thee, bouillon, etc.) inbegrepen.

Korting:

OLAT-leden €2,00 op vertoon lidmaatschapskaart
Bondsleden €0,50 op vertoon lidmaatschapskaart
Voor elke startplaats krijgt u een sticker voor uw wandelboekje.

Informatie: Joop Wesseling 073-5033322
winter@olat.nl www.olat.nl

AGENDA	
Datum	Startpunt
Zondag 19 oktober 2014	Olland (Sint-Oedenrode) Gemeenschapshuis De Loop'r Pastoor Smitsstraat 40
Zondag 16 november 2014	Nistelrode Feesterij De Hoefslag De Wan 1a
Maandag 29 december 2014 Grenzeloze Tocht	Luyksgestel Camping De Zwarte Bergen Zwarte Bergendreef 1
Zondag 18 januari 2015	Waalre Het Klooster Hoogstraat 6



Lange afstand- Prestatie- en Snelwandelen

Henk Plasman (*voorz.*), Piet van der Ree (*notulist*), Paul Canters, Pierre Emans, Jack Klumpkens
Frank Marchand (*bestuursafgevaardigde*)
Henk Plasman (*wedstrijdsecretaris*)
lps@olat.nl

Dagwandeltochten

Ad Verbakel, Theo van Boxmeer (*parakoersen*)
Ad Ketelaars (*voorz.*), Hans Janssen, Antoinet Gooren

Clubreizen

Toon van Wordragen (*coördinator*),
0495-537775
Juliana van Stolbergstraat 10, 6006 ZM Weert
clubreizen@olat.nl
Pierre Emans, Jan Hendrix, Theo Boumans
Ad Ketelaars (*bestuursafgevaardigde*)

Kempische Wandeldagen

Mia Dielesen (*secretariaat*), 040-2552742,
Hamakerstraat 11, 5652 RC Eindhoven,
kwd@olat.nl
Joop Wesseling (*voorz.*), Hein Lenders,
Ad Verbakel, Ad Ketelaars (*financiën*)
Tony van Duijn (*coördinatie verzorging*)

Wandelen op Dinsdag

Myriam vd Berg (*coördinator*), 073-5325286
Mieke van Boxtel, 0411-622188
Truus Kusters, 0478-541276
Antoinet Gooren (*bestuursafgevaardigde*)

Avondvierdaagse & Rooise Wandelingen

Piet van Berkel, 0413-784742
Betsie van Mil, 0413-475454

Wandelpaden

Jan van Berkel (*Airbornepad*)
Otto Ahlers (*Hertog Hendrikpad*)
Theo Beelen (*Graaf van Hornepad*)
Otto Ahlers (*algehele coördinatie*)

Onderscheidingen

p/a Peppelbos 40, 4191 MG Geldermalsen
Voordrachten jaarlijks vóór 15 nov. indienen

OVERIG

Boetiek wandelgidsen

Janet van Gennip, 040-2415802,
boetiek@olat.nl

Overnachting Vierdaagse Nijmegen

Hein Lenders, 06-12074473
bankrek.nr. 1579.74.154

Notuliste Bestuursvergadering

Mariet Ahlers



Voorzitter

Joop Wesseling
Dorpsveld 33
5258 MA Berlicum
073-5033322
voorzitter@olat.nl



Penningmeester

Ad Ketelaars
Koninginnelaan 108
5491 JX Sint-Oedenrode
0413-475824
penningmeester@olat.nl

Bankrekening: 1382.11.736
t.n.v. OLAT Sint-Oedenrode
IBAN: NL34 RABO 0138 2117 36
BIC: RABONL2U



Secretaris

Harrie Paulissen
Spoordonkseweg 35
5688 KB Oirschot
0499-575582
secretaris@olat.nl



Bestuurslid

Ad Verbakel
Past. Bogaertsstraat
12
5469 EZ Keldonk
0413-212161
a.verbakel@olat.nl



2e Secretaris

Antoinet Gooren
Plutostraat 2
5081 TG Hilvarenbeek
013-5054508
a.gooren@olat.nl



Bestuurslid

Frank Marchand
Deursenstraat 7
5043 JP Tilburg
013-5702662
f.marchand@olat.nl



Bestuurslid

Ad van Asten
Lupinelaan 27
5691 WC Son
0499-473767
a.asten@olat.nl



Bestuurslid

Otto Ahlers
Stillendijk 36
5657 AV Eindhoven
040-2419514
o.ahlers@olat.nl

DRAGERS VAN DE CORNELIS VAN MONTFORT TROFEE

Piet Knoester, Hein Lenders, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp, Jan van de Ven, Ad Verbakel

ERELEDEN

Ad van Asten, Piet Knoester, Jos Koolen †, Hein Lenders, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp, Jan van de Ven, Ad Verbakel, Toon van Wordragen

LEDEN VAN VERDIENSTE

Mariet Ahlers, Ad van Asten, Tonny & Bert de Boer, Jan Cortenbach, Mia Dielesen, Frans Peters, Henk Plasman, Antoon Stoop, Ben van der Velden, Ad Verbakel, Sjaan Verbakel, Kees van Vessem, Joop Wesseling, Toon van Wordragen



BIJ JOOP AAN TAFEL

Alleen aan tafel

Omdat Joop nog even ronddoelt bij de wijngaard des heren zit ik nog even alleen aan tafel en mijmer over dingen die in de afgelopen periode aan ons voorbij gingen.

Kort voor de Vierdaagse werden wij op de hoogte gesteld van problemen bij de dagelijkse exploitatie van Forum de Ganzenheuvel. Omdat wij als vereniging daar tijdens de Vierdaagse gasten hadden ondergebracht, leverde dat enkele spannende uren op. Na overleg met de gemeente Nijmegen kregen wij van die zijde de volle medewerking om de Vierdaagse-overnachting op de locatie geheel volgens plan te laten doorgaan. Medewerkers van de gemeente Nijmegen hebben ons team ter plekke daarbij optimaal ondersteund, waarvoor uiteraard onze dank. Wij hopen eveneens dat onze gasten die in de Ganzenheuvel verbleven hun verblijf aldaar als vanouds en naar volle tevredenheid hebben beleefd.

Ons clubblad kwam bij u binnen op het moment dat de Vierdaagse al volop in beweging was. Helaas bleef u daarom verstoken van de juiste plekjes waar ons Verzorgingsteam haar dagelijkse opwachting maakte met een natje, droogje en bankje voor de vermoeide voeten. Ook miste u de oproep zich te melden bij de post om uw deelname kenbaar te maken om uw naam in dit clubblad te vinden. Alles heeft een reden en daarom maak ik bij deze een verontschuldiging in die richting. Als lid van OLAT gaat u er terecht vanuit dat wij u bijtijds en goed informeren.

Veel deelnemers aan de Vierdaagse gaven bij melding van hun deelname aan dat zij het team dat de verzorging namens OLAT voor haar rekening had genomen zeer hebben gewaardeerd en vragen ons dat met u te delen. Dit nemen wij dan ook graag voor onze rekening.

Een grote groep OLAT-leden heeft ook daadwerkelijk deelgenomen aan de Vierdaagse. Een overzicht vindt u elders in dit blad. Wij feliciteren iedereen met het behaalde resultaat en hopen met u dat deze toch wel prestigieuze wandeling een verder vervolg krijgt. Er zijn mijlpalen waar u als wandelaar naar toe leeft. Zo konden wij via ons dagblad op de voet volgen hoe Martin Goossens uit Dommelen zijn 50e gang rond Nijmegen tot een goed einde wist te brengen. Martin, alle hulde hiervoor. Dat niet alles vanzelfsprekend is, ondervond Piet Selten uit Mill, die net voor zijn 50e editie een teken kreeg dat het niet ging lukken. Hem willen we graag een hart onder de riem steken door hem voor volgend jaar alvast alle goeds te wensen.

Geldrop is met zijn Kempische Wandeldagen meer dan 30 jaar zowat onze eigen regio geweest. Velen hebben er genoten van de mooie en uitgestrekte omgeving, veelal heidevelden, die de loop der eeuwen hebben doorstaan. Voor een tijdje laten wij deze natuur hier met rust en geven onze wandelaars nieuwe uitzichten over een ander deel van ons mooie Brabant. Zeker zullen we nog wel eens bivakkeren bij Kees en zijn Schonmoeder waar we steeds van harte welkom waren. Het was er goed toeven!

Evenals de KWD trok ook de Kempenlandtocht dit jaar wat minder belangstelling. Misschien ligt voor beide evenementen een opleving weggelegd in de toekomst. Wij gaan daar graag van uit.

-namens het tafelteam: Ad-

NIEUWS KORT

LAW'S

Alle Lange-Afstand-Wandelpaden en Streekpaden zijn, samen met gegevens over fietsroutes, opgenomen in een landelijke routedatabank beheerd door Wandelnet en het Fietsplatform.

Vanuit deze routedatabank leveren we twee keer per jaar de routes voor beleidsdoeleinden aan Rijk en provincies en op verzoek aan andere organisaties. Sinds deze maand wordt deze informatie ook uitgeleverd aan de GEO dienst van de Nationale Politie.

TE VOET

De vereniging TeVoet viert dit jaar haar twintigjarig bestaan. Iedereen is in september en oktober van harte welkom om het lustrum, al wandelend, mee te vieren.

Voor de viering van het lustrum organiseren de leden van TeVoet in de maanden september en oktober een twintigtal wandelingen. De leuke en vaak bijzondere wandelingen vinden plaats in verschillende delen van het land. Zo is er een wandeling rond het Groningse Nieuweschans waarbij een gids verhalen vertelt over de roerige geschiedenis van het gebied. En in het Limburgse gaat de wandeling, via het Krijtlandpad en een VVV paaltjesroute de grens over naar de Belgische Voerstreek om daar te proeven aan het wandelknooppuntennetwerk. Naderhand mag u meepraten over de voor- en nadelen van al die verschillende systemen.

Alle jubileumwandelingen gaan voor een groot deel over onverharde paden. In lengte variëren ze van 8 tot 24 km, bij een aantal wandelingen kan men kiezen uit verschillende afstanden. Het aantal deelnemers is soms beperkt en in dat geval is opgave vooraf noodzakelijk.

Bron: Wandelnet



ONZE JARIGEN

De volgende personen willen wij feliciteren met hun verjaardag. Wij hopen dat zij deze dag in goede gezondheid kunnen vieren.

SEPTEMBER

16-9 Hanny Klumpkens Sevenum
 16-9 Trijnie v/d Schans Eindhoven
 16-9 Lilian Verhoeven - Jansen Oss
 17-9 Dorine van Aarle Sint-Oedenrode
 18-9 Geert Hendriks Sint Oedenrode
 18-9 Joop Schijf 's-Gravenhage
 19-9 Thea Baselmans Sint-Oedenrode
 20-9 Eveline van der Linden Mierlo
 20-9 Toon Hompes Budel
 20-9 Anny v Asseldonk-vd Sanden Zijtaart
 20-9 Benita Verbakel Zijtaart
 20-9 Louis van Bavel Oosterhout Nb
 21-9 Gerry van der Aa Schijndel
 21-9 Bert van Deursen Rosmalen
 21-9 Jos van Zantvoort Geldrop
 21-9 Jolanda Meeuwssen Boxtel
 21-9 Dorien Brans Breugel
 24-9 Eric-Jan van Oorschot Made
 24-9 Jan van Esch Sint Oedenrode
 24-9 Coby Cissen - v.d. Ven Eindhoven
 24-9 Sjef Koolen Nederweert Eind
 25-9 Ria van den Bogaart Helmond

25-9 Adriane Dusseljee Geldrop
 25-9 Theo van Boxmeer Boekel
 25-9 Frenklina van Pinxteren Veghel
 26-9 Arie Evegroen Ouderkerk a/d IJssel
 26-9 Jan Soetens Veldhoven
 26-9 Ria Bens - Hubers Oeffelt
 27-9 Kevin van Stuivenberg Breugel
 27-9 Johan van de Sande Sint Oedenrode
 28-9 Anneke vd Aa-van Riel Veldhoven
 28-9 Caroline Vernie Maasbracht
 28-9 Nelly van Roosmalen Sint Oedenrode
 29-9 Frank Marchand Tilburg
 30-9 Sjef van Gestel Eindhoven
 30-9 Jeanne van de Laar Sint Oedenrode
 30-9 Mike Bertrand Geleen

OKTOBER

1-10 Lon Kraan Lommel
 1-10 Jan Beekmans Nuene
 2-10 Hennie Maathuis Eindhoven
 2-10 Frits Benjaminsen Eindhoven
 2-10 Jan Hendrix Weert
 3-10 Marga Verduin-Smits Sint Oedenrode
 4-10 Frans Peters Sint Oedenrode
 4-10 Perno van Stuivenberg Breugel
 5-10 Paula Kersten Uden

6-10 Mart Douven Ospel
 6-10 Maria von Bergh Helmond
 6-10 Jeannet Leeson - Heldoorn Nuene
 7-10 Theo van Tiel Sint-Oedenrode
 8-10 Diny Verschuijten-van Eijk Sint Oedenrode
 8-10 Jan de Wit Veghel
 8-10 Jans van Griethuyzen-v. Schaik Hazerswoude Dorp
 8-10 Wilma Gommers-de Baay Sint Oedenrode
 9-10 Theo Lormans Leunen
 9-10 Mariet Ahlers - Geurts Eindhoven
 9-10 Rina vd Heijden - vd Leest Veghel
 10-10 Mariet Douven - Mackus Ospel
 11-10 Carla van de Wetering Sint-Oedenrode
 11-10 Leny vd Velden 's-Hertogenbosch
 11-10 Ria van Oirschot Sint Oedenrode
 12-10 Anny van Veggel Deurne
 12-10 Ruud van Woensel Oost West En Middelbeers
 13-10 Gerdy van Aarle-van den Bogaart Sint Oedenrode
 13-10 Francien van Berkel Erp
 15-10 Willem Arts Schijndel
 15-10 Jan Slagboom Son
 15-10 Paul van Leeuwen Mierlo



LEDENADMINISTRATIE

Jet Dreesen

Uiverlaan 23, 5613 AC Eindhoven
 040-2903060
 leden@olat.nl

Alle wijzigingen rechtstreeks doorgeven aan de ledenadministratie.

Het lidmaatschap gaat pas in als de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

Om in aanmerking te komen voor korting op het inschrijfgeld bij OLAT-tochten is het noodzakelijk uw ledenpas te tonen bij de inschrijving.

ADRESWIJZIGING

Dhr. Rien Taks,
 Leunestraat 5, Sint-Oedenrode
Mevr. Maria Verschuren,
 Baron van Leefdaelstraat 54,
 Beek en Donk

Mevr. Karin Scholtes,
 Veldzuring 49, Venlo
Dhr. Ad Rijkers,
 Scheperstraat2, Landhorst

AANMELDINGEN

Dhr. Rob Kreupeling, Helmond
Mevr. Adri van de Pol,
 Sint-Oedenrode
Mevr. Astrid Rühl-de Vries, Bakel
Dhr. Jos van den Elzen, Erp
Dhr. Pieter van Doorn, Aarle-Rixtel

OVERLEDEN

Mevr. Kor Heusden-van der Wielen,
 Eindhoven
Dhr. Tom van Heeswijk,
 Sint-Oedenrode



Beste Wil,

Wij hadden jouw deel voor de opmaak van ons clubblad van september al klaar gezet, er vast van overtuigd dat je er na de vakantie weer met volle inzet en aandacht mee aan de slag zou willen gaan.

Hoe anders zou het gaan.

Toen Dick ons informeerde dat je in het ziekenhuis was opgenomen en ons de dag daarna ook nog meldde dat de diagnose verkeerd is uitgevallen, waren we compleet van de kaart. Dick zei er wel bij dat we op je kunnen blijven rekenen. Dat klinkt goed en we blijven je daaraan houden. Veel sterkte samen.

-De redactie van OLATNieuws-



LIDMAATSCHAP BIJ OLAT EN DE WANDELBOND IN 2015

De vorming van de nieuwe wandelbond, een fusie van KNBLO-NL en NWB, begint langzaam maar zeker vorm te krijgen. Een van de punten die in dit fusieproces wordt geregeld, is het lidmaatschap van de OLAT-leden bij deze nieuwe bond. Tot nu toe kende de KNBLO-NL slechts één lidmaatschapsvorm, maar zoals het er nu naar uit gaat zal hierin meer onderscheid gaan plaatsvinden. Naast het standaard lidmaatschap bij de nieuwe wandelbond, komt er hoogst waarschijnlijk ook een basis lidmaatschap. Het onderscheid hierin:

Standaard lidmaatschap: Men ontvangt een ledenpas van de bond, jaarlijks het boekje met het Landelijk Wandelprogramma, 5x per jaar het Wandelsportmagazine en men krijgt korting bij alle wandeltochten uit het Landelijk Wandelprogramma (wordt waarschijnlijk €1,00 per tocht).

Basis lidmaatschap: Men ontvangt een ledenpas van de bond en men krijgt korting bij alle wandeltochten uit het Landelijk Wandelprogramma (wordt waarschijnlijk €1,00 per tocht).

Daarnaast gaat OLAT onze leden een zgn. **recreatief lidmaatschap** aanbieden. Hierbij is men geen lid meer van de landelijke wandelbond, maar alleen lid bij OLAT. Dit is vooral bedoeld voor die leden die alleen maar bij OLAT wandelen en nooit bij andere wandelorganisaties of leden die niet meer wandelen maar OLAT nog wel blijven steunen met hun lidmaatschap.

Schematisch gaat dit er uitzien als in onderstaande tabel.

De definitieve besluiten over de fusie, de lidmaatschapsvormen en de daarbij behorende contributiebedragen wor-

den pas laat dit jaar genomen. OLAT wil niet in tijdsproblemen komen om een en ander goed en tijdig te kunnen verwerken. Daarom bieden wij onze leden nu al de gelegenheid om keuzes te maken.

Leden die vanaf 2015 een ander lidmaatschap wensen dan het huidige standaard lidmaatschap verzoeken wij het formulier dat bij dit nummer van het OLATNieuws is gevoegd in te vullen en omgaand ondertekend en gefrankeerd in te zenden. Het formulier staat ook op de website en kan per e-mail worden verzonden naar onze penningmeester.

Wijzigingen moeten uiterlijk 25 oktober in ons bezit zijn. Bij latere ontvangst kunnen we niet garanderen dat de wijziging tijdig kan worden verwerkt daar de wandelbond 1 november als sluitdatum hanteert voor wijzigingen per 1 januari 2015. Gezinsleden zullen wij als OLAT automatisch basislid maken omdat men toch al het Landelijk Wandelprogramma en Het Wandelsportmagazine in de bus gaat krijgen als reeds een ander gezinslid standaardlid is.

Het recreatief lidmaatschap zal in ieder geval per 1 januari 2015 worden ingevoerd aangezien we hiervoor niet afhankelijk zijn van het fusieproces. Ook daarvoor moeten wij de wijziging wel **uiterlijk 25 oktober** in ons bezit hebben.

De invoering van de nieuwe lidmaatschapsvormen bij de nieuwe bond is echter afhankelijk van de verdere besluitvorming tijdens het fusieproces. Een latere invoering dan per 1 januari 2015 blijft dus mogelijk en in dat geval blijft men in 2015 bij de bond lid zoals ook nu het geval is.

Voor vragen kunt u terecht bij onze penningmeester

Ad Ketelaars: penningmeester@olat.nl of 0413-475824

CONTRIBUTIEVOORSTEL voorlopig 2015 (contributiebedragen onder voorbehoud van nadere goedkeuring nieuwe bond)					
	Hoofdlid standaard	Hoofdlid basis	Hoofdlid recreatief	Gezinsleden basis	Gezinsleden recreatief
Basiscontributie OLAT 2015	20,50	20,50	20,50	10,50	10,50
Afdracht nieuwe bond 2015	10,00	7,00		7,00	
Contributie 2015	30,50	27,50	20,50	17,50	10,50
Lid OLAT (incl. ledenpas)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ontvangt 11x per jaar OLATNieuws	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee
Ontvangt jaarlijks het OLAT jaarprogramma	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee
Korting bij OLAT wandeltochten (zie jaarprogramma)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Korting bij OLAT clubreizen (zie jaarprogramma)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Korting op wandelgidsen in OLAT wandelboetiek	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gratis wandelen bij OLAT Wandelen op Dinsdag	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gratis wandelen bij OLAT Rooise wandelingen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lid nieuwe bond (incl. ledenpas)	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee
Ontvangt gratis Landelijk Wandelprogramma (LWP)	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Ontvangt gratis 5x per jaar Het Wandelsportmagazine	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Korting op alle landelijke wandeltochten (zie LWP)	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee
Randvoorwaarden (gewijzigd):					
- Niet meer alle leden van OLAT zijn automatisch verplicht lid van de bond.					
- Jeugdleden krijgen geen korting meer bij de bond.					



VOORUITBLIK HERDENKINGSTOCHT MARKET GARDEN

In september is het 70 jaar geleden dat onze regio bevrijd werd. Operatie Market Garden kende een dramatisch einde, maar legde wel het fundament voor de bevrijding van geheel Zuid-Nederland! In het kader van de herdenking van 70 jaar bevrijding heeft OLAT in samenwerking met Veghel Wandelt een speciale wandeling uitgezet op **14 september 2014**.

Aan de tocht kan zowel in Sint-Oedenrode als in Veghel worden begonnen. Wie in Sint-Oedenrode start, volgt de route van de bevrijders; degenen die in Veghel starten, lopen als het ware tegen de stroom van de bevrijders in.

Er zijn verschillende afstanden: een route van 7,5 km die in Veghel start en blijft en speciaal bedoeld is voor gezinnen en kinderen en routes van 15, 20 en 40 kilometer met de keuze om in Sint-Oedenrode of in Veghel te starten.



Op diverse plaatsen loopt de route samen met de oorspronkelijke route die de geallieerde troepen destijds gevolgd hebben. Op andere trajecten is de route nieuw en verrassend. Immers, de bevrijders trokken

over de verharde wegen, terwijl OLAT bekend staat om onverharde wegen.

Alle afstanden komen zo veel mogelijk langs sporen, monumenten en bezienswaardigheden die met Market Garden en de bevrijding te maken hebben.

Twee antieke bussen van de Stichting Historische Autobussen zijn ingehuurd voor het vervoer van de deelnemers die een gedeelte van de tocht lopen.

Op 14 september zijn er, behalve de herdenkingstocht, tal van herdenkingsfestiviteiten georganiseerd. In Veghel zal het basecamp van de Operatie Market Garden (entree €3,-) zijn tenten opslaan, zijn er tientallen historische militaire voertuigen te zien en demonstraties bij te wonen.

Loop mee met deze speciale en eenmalige herdenkingstocht!

De start vanuit Sint-Oedenrode is op recreatiepark De Kienhoeve. Langs vijvers en waterpartijen lopen we naar het centrum van Sint-Oedenrode om zo snel mogelijk op het Airbornepad aan te sluiten. Bij de kerk pakken we dit pad op. We lopen over het kerkhof met oorlogsgraven en via groenstroken richting Koevering. Bij Vlagheide vervolgen we de

route in de richting van Eerde. In het Eerdsebos is een rustpost. Hierna lopen we naar bijzondere herdenkingsplaatsen: de Eerdse molen en de kerk van Eerde.

De kogelinslagen in de Sint Antoniusmolen in Eerde zijn nog steeds zichtbaar. Daar is vreselijk hard gevochten. De Amerikanen gebruikten de kap van de molen en de kerktoren als

observatiepost. De molen is maar liefst zes keer gewisseld van bezetting tussen de Duitsers en de geallieerden.

Aan de voet van de Antoniusmolen is in 1981 het Geronimonument onthuld, dat herinnert aan de strijd die hier zo hevig gewoed heeft. Geronimo was de bijnaam van het 501e Parachute Infantry Regiment, onderdeel van de 101e Luchtdivisie. De verliezen waren groot, hier vonden 48 Amerikanen en 12 Britten de dood.

In de molen zijn schilderijen te zien die in de oorlogsjaren gemaakt zijn. Speciaal voor deze dag is in de molen een rustpost ingericht. Mogelijk zijn er vrijwilligers, die over de bezetting een boeiend verhaal kunnen doen.

Langs de spoorlijn komen we bij de fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart. Na de brug volgen we een paar kilometer het fiets-/wandelpad om uit te komen bij het riviertje De Aa. Hier ligt een oude ijzeren brug uit de Oorlogsjaren. Na de brug buigen we af naar het centrum van Veghel. In Veghel lopen we door de kloostertuin, in de oorlog bezet gebied. We passeren het oorlogsmonument (Kangaroo: de codenaam van de 101e Airborne divisie). Ook hier komen we over een brug over de Aa.

We lopen door het centrum, waar het druk zal zijn vanwege alle herdenkingsfestiviteiten rondom 70 jaar Market Garden.

Uiteindelijk komen we aan bij de Stapperij in Veghel. Hier kan men kiezen: terug gaan met de historische bus of lopen naar Sint-Oedenrode en de 40 km vol maken.

Maar ook kan men hier de route van 20 km starten.



De route vanuit Veghel leidt ons snel naar de Verbindingsweg tussen Uden en Veghel. Hier trokken in de bewuste septembermaand van 1944 de bevrijders. Via zandwegen in buurtschap De Heuvel komen we op de weg Erp - Veghel. We lopen langs het monument De Vier Handjes. Hier zijn 3 jonge kinderen en een volwassene door een granaat om het leven gekomen. Dan naar buurtschapje 't Havelt, in het buitengebied van Veghel en naar de weg van Uden naar Veghel. De route leidt ons langs de rivier de Aa. We steken hier opnieuw de weg over waarover de militairen getrokken zijn.

De 7,5 km route, die in Veghel start, buigt hier af om terug te keren naar Veghel. De 15 km volgt in grote lijnen de route van de 20 km. Ook deze afstand komt langs veel interessante herdenkingsplaatsen, maar zal niet de Eerdse molen en het basecamp aandoen. Voor deze afstand zijn er aparte rustposten ingericht.

De lopers van de 20 of 40 km steken de Zuid Willemsvaart over. Via een trap komen ze aan de oever van het kanaal en lopen in de richting van Zijtaart. Ook hier is een oorlogsmonument ter nagedachtenis aan de mensen die hier hun leven hebben gegeven om ons te bevrijden.

Na het monument buigen we rechtsaf. Over zandpaden komen we uit in Doornhoek, een buurtschapje. We lopen naar een volgend buurtschap: de Kempkens, om daarna opnieuw uit te komen op de Liberation route, de weg Sint-Oedenrode - Uden. Hier treffen we het basecamp aan dat speciaal opge-

richt is ter herdenking van 70 jaar Market Garden. We lopen dwars door dit kamp. In de directe nabijheid, als het mogelijk blijkt zelfs in het kamp, is de grote rust.

Via de bossen vervolgen we de route richting Sint-Oedenrode. We lopen door een mooi, landelijk gebied, veelal over zandwegen. Via een fiets-/wandelbrug steken we de Dommel over en komen bij een boerderij waar zich in de oorlogsjaren veel afgespeeld heeft. We hebben toestemming van de eigenaar om over het erf te lopen, terug naar de Dommel. Via een mooi pad

langs deze groten-deels Brabantse rivier komen we bij Kasteel Henkenshage.

We passeren het kasteel en lopen via het Cathalijnepad terug naar de Kienehoef.



Een bijzondere wandeling, die ons stil laat staan bij wat gepasseerd is in onze regio en waardoor wij nu in vrijheid kunnen wandelen...

-Myriam van den Berg- (praktische informatie op pag. 12)



PRIKBORD

BEDANKT!

Graag wil ik langs deze weg alle vrijwilligers van de 4daagse van Nijmegen en de Kempische Wandeldagen hartelijk danken voor de goede verzorging die wij als wandelaars krijgen. Met veel plezier loop je telkens naar de OLAT-rustplaats toe.

Vele wandelgroetjes voor allen.

-Corry v Loon v Riel-

GEZOCHT: GEMEENTEWAPENS KWD

Enkele trouwe wandelaars op onze Kempische Wandeldagen zijn op zoek naar de volgende Gemeentewapens (OLAT maakt deze namelijk niet meer bij) om hun collectie volledig te maken:

Nr 17: Gemeente Asten

Nr. 7: Gemeente Eindhoven

Wie wil deze verkopen of afstaan?

Melden kan bij penningmeester@olat.nl of telefonisch op 0413-475824.

CRIST HENDRIKS

*Vele wandelpaden hebben we doorkruist,
Door regen, sneeuw, zon en wind die langs je suist.*

*Het Gelderse landschap heb je plat gestapt,
De Peel, De Meierij geheel doortrapt.*

*Verhalen heb je voor ons geschreven,
Wat valt er veel op wandeltochten te beleven.*

*Vanuit Leerdam, Someren, Helvoirt, Ospel, Oosterbeek
en Maarheeze,
De tochten - kort of lang - we hadden niks te vrezen.*

*Moppen heb je getapt, je verhaal moest je kwijt,
In stilte wandelden we ook een gehele tijd.*

*Bij de 4daagse in Nijmegen ging je uit je dak,
En die liep je dan ook met gemak.*

*Onze laatste tocht: De Kempische Wandeldagen van OLAT.
Nooit meer samen op pad.....*

-Jan van Boerdonk-



HERDENKINGSTOCHT

HERDENKINGSTOCHT

70 JAAR OPERATIE MARKET GARDEN

Datum: 14 september

Startlocaties: Camping De Kienehoef
Zwembadweg 35-37
5491 TE St-Oedenrode

Café Zaal De Stapperij
De Bunders 3
5467 JZ Veghel

Afstanden: 7-15-20-40 km

Starttijden: 08.00-09.00 uur 40 km
08.00-10.30 uur 20 km
08.00-12.00 uur 15 km
08.00-13.00 uur 7 km (alleen vanuit Veghel)

Inschrijfgeld: €3,50

Startbureau geopend vanaf: 07.15 uur

Inschrijving vanaf: 07.30 uur

Finish voor: 17.00 uur

De wandelaars op de 20 km lopen tot aan de andere startlocatie en kunnen tegen een vergoeding van €1,- met historische bussen tussen 12.30 uur en 16.30 uur terug rijden naar de eigen startlocatie. Honden worden niet toegelaten in de bus.

OLAT organiseert deze tocht in samenwerking met Stichting Veghel Wandelt.

Informatie: 073-5033322
winter@olat.nl
www.olat.nl



4DAAGSE APELDOORN

Gefinist in Apeldoorn

x	Naam	Woonplaats
39	Albert Grim	Oostzaan
30	Henri Floor	Driebergen
29	Bert Timmermans	Veghel
27	Wilma Petersen	St.-Oedenrode
25	Coos Verburg	Driebergen
23	Richard Klein Benninck	Zutphen
22	Frans Smits	Linne
20	Henk Vink	Schelluinen
11	Maria van den Hoogenhoff	Helmond
10	Johan van den Hoogenhoff	Helmond
4	Hugo Prinsen	Valkenswaard



GROTE CLUBACTIE

De jaarlijkse Grote Clubactie gaat zaterdag 13 september van start. OLAT gebruikt de inkomsten uit de Grote Clubactie om onze vrijwilligers eenmaal per jaar iets bijzonders te bieden als dank voor hun inzet: de jaarlijkse OLAT vrijwilligersdag. U kunt loten voor uzelf bestellen, maar ook voor familie, vrienden etc. die OLAT een warm hart toedragen.

U kunt loten op twee manieren bestellen:

- door met uw PC, laptop, smartphone of i-phone naar de volgende website te gaan: <http://www2.clubactie.nl/actie/WandelsportverOLAT>
- middels elektronisch bankieren of met een schriftelijke bankoverschrijving:
 - * Vul het bedrag in (= totaal aantal loten x €3,00; bijv. 5 loten is €15,00).
 - * In de omschrijving vult u in "GCA + lidmaatschapsnummer van OLAT". Het lidmaatschapsnummer is te vinden op uw lidmaatschapskaart. Dit om gemakkelijk te kunnen achterhalen wie er heeft besteld.
 - * Onderteken de bankoverschrijving en zend deze naar uw bank.



Bedankt namens het bestuur en onze vrijwilligers!

WoD: Wichelroedetocht vanuit Vught



Na de start verlieten we de Esscheweg over de Scheepersdijk, een onverharde weg. We staken de Bergenhuizenseweg schuin over. Toen dwaalden we door bosgebied Jagershagen. We volgden hier verschillende keren hele smalle paadjes, paden die ook niet op topografische kaarten staan. Het woord "teken" viel al snel bij dit soort paden en we letten dan ook hiervoor heel goed op.

Ongemerkt ging het landgoed Jagershagen over in landgoed Sparrendaal. Hier kwamen we bij een oude begraafplaats waar paters van Sparrendaal begraven liggen. Verderop, na oversteek van een houten bruggetje met één leuning over een droge sloot, werd een oud kapelletje bereikt. We liepen speciaal naar dit kapelletje toe, want even later liepen we over een zelfde traject terug.

Na Landgoed Wargashuise werd de Helvoirtse weg / N65 overgestoken en even later de spoorlijn Den Bosch-Tilburg. Daarna werd hotel-restaurant De Kruishoeve bereikt. Hier was op bijna 7 km de grote rust. Hier zagen we een Lincoln Limousine staan. Deze auto konden we per uur huren voor 75 euro inclusief chauffeur. We besloten dit niet te doen, want we waren hier voor een wandeling gekomen. Op het terras was het even zoeken naar een geschikt plekje. Vanwege de zon en de warmte wilden we allemaal het liefste in de schaduw zitten.

Na deze rust vervolgden we ons pad.

Op dinsdag 22 juli 2014 liepen wij een tocht van OLAT met de wandelgroep Wandelen op Dinsdag. De start was vanuit Theetuin Buitenlust te Vught. Hoewel één van de deelnemers de route had uitgezet, bood de beheerder van Buitenlust aan om de groep te leiden want hij organiseerde ook wandeltochten. Omdat we van zijn startlocatie gebruik konden maken, kon dit aanbod niet geweigerd worden.

We staken eerst weer de spoorlijn over. Dat was nabij de aanleg en inrichting van Landgoed Wolfbosch. Daarna staken we de Helvoirtseweg over en bevonden we ons op landgoed Wargashuise. Over de Sparrendaalseweg kwamen we op de Hoevenseweg en van hier liep een smal pad naar een zeer grote boom. We bevonden ons nu trouwens op landgoed Elzenhage. Volgens onze gids zat er in deze boom heel veel energie. Dat konden we proefondervindelijk vaststellen met een wichelroede voor ieder die er voor open stond. Verschillende wandelaars probeerden met een wichelroede de energie vast te stellen. Bij de meesten lukte dat niet, maar ze hebben het in ieder geval geprobeerd. Andere wandelaars legden hun oor tegen de boombast en zeiden in de boom een geluid te horen.

Een pendel is een gewichtje aan een draad of ketting. Dit gewichtje kan van elk materiaal of vorm zijn naar je eigen behoefte of voorkeur.

Een pendel wordt vaak gebruikt in combinatie met een kaart/plattegrond. Je hebt heel veel verschillende kaarten, van heel simpel (ja, nee, misschien) tot heel erg uitgebreid.

Hoe de pendel precies werkt is voor niemand echt duidelijk. Volgens Albert Einstein heeft het te maken met het aardmagnetisch veld. Hetzelfde veld dat vogels gebruiken om hun plaats en route te bepalen.

Een pendel en een wichelroede werken volgens hetzelfde principe al wordt de

wichelroede meer buiten gebruikt (of voor wateraders in huis) en de pendel meer binnen. Dit in verband met weersomstandigheden die de beweging van de pendel kunnen beïnvloeden (wind).

Na het Kapellebos kwamen we nabij sportpark Bergenshuizen bij een relatief groot meer, het zogenaamde Kraaiengat. Hier hadden we aan de oever ons appelmoment. Dat is een rust waarbij we ons zelf meegenomen appeltje soldaat konden maken. We bleven langs de oever van het meer lopen. Na een paar hengelaars, waarvan er een bezig



was een vis in te halen, zagen we iets wat we helemaal niet verwachtten. Langs ons pad lag een vrouw van een jaar of 60 op haar buik te zonnen waarbij ze alleen een minuscuul kleine string droeg. Met haar armen had ze wel het zicht op haar borsten afgeschermd.

Na van deze "schrik" bekomen te zijn, liepen we via de Scheepersdijk en de Esscheweg weer terug naar de finish. Hoewel het een aardig tocht was geworden met leuke smalle paadjes en het leren van de wichelroede techniek waren veel van de 36 aanwezige wandelaars teleurgesteld over de gelopen afstand, namelijk 12½ km.

-Henri Floor-

1, 2 en 3 augustus

Kempische Wandeldagen, Geldrop

DAG 1, (RICHTING NUENEN) 35 KILOMETER

Vroeg in de morgen bij de opkomende zon reden we naar Geldrop waar de driedaagse begon bij Café & Biljart Schonmoeder was de start deze keer wij gingen voor de 35 kilometer bij schitterend mooi weer door het Dommeldal, een fantastisch mooi gebied een beetje modderig dus opletten waar je liep de Collse watermolen zag je als je omkeek staan een wagenrust, wij gingen daar ook aan

Huize Eckart, het Dommeldal door, de Oude Toren kwam in zicht een wagenrust, Nederwetten, de Heilige Lambertuskerk die er ligt natuurgebied Nederwetten-Heerendonk, Breugelse Beemden door een mooi gebied hoor natuurgebied Ruweeuwsels, het Brabants Landschap beheert dat nu frisgroen omdat het veel geregend had inlooptuin De Rulse Hof met veldbloemen er omheen vrolijk geschilderde bankjes, nog mooier nu de zon scheen

Het dorpje Nuenen, Molen De Roosdonck, Vincent van Gogh ieder jaar komen we hier terug, gezellig toch! Café Schafrath, een mooie pauzeplek om de benen te strekken om er wat te eten of te drinken en dan weer te vertrekken Nuenen uit, door bossen en langs een visvijver gekomen wagenrust, mooi meegenomen nog een paar kilometertjes en het zat erop tot morgen, dan arriveren we weer in Geldrop

DAG 2, RICHTING HEEZE, 35 KILOMETER

Ook vandaag weer vroeg op pad de zon vuurrood gekleurd, vanuit de auto zagen we dat begonnen we aan route twee het weer, veel zon en de temperatuur viel mee de eerste wagenrust was al gauw door de Stratumsche Heide, de lucht blauw de heide bloeide, wat dit jaar extra vroeg was Grote Heide, soms door het struikgewas

Buurtschap Kerkhof bij de begraafplaats was een wagenrust we aten en dronken wat, strekten onze benen en waren weer uitgerust verder ging het langs de Sterkelse Aa, waar het gemaaide gras even hinderlijk was we liepen Heeze in over het spoor en bij café De Brug stopten wij hoor dronken er wat want ook ieder jaar zijn wij te gast daar

Herbertusbossen, Kasteel Heeze zagen we staan de tocht is er niet langs gegaan natuurgebied De Grote Heide, hier schaduw, veel bomen met dit warme weer mooi meegenomen de laatste wagenrust, een gezellige drukte heerste hier ja, wandelen dat doe je voor je plezier de lucht werd donker, nog een stuk langs de spoorlijn op wij hielden het droog, tot morgen dan zie je ons weer in Geldrop

DAG 3, (RICHTING MIERLO), 35 KILOMETER

Vandaag de laatste dag alweer bij aangenaam mooi zomerweer de Strabrechtse en Lieropse Heide, soms door het mulle zand nu mooi begroeid, jaren geleden woede hier een brand een wagenrust ook zij stonden weer klaar voor de wandelaar door een bosgebied, soms smalle paadjes er doorheen terwijl de zon heerlijk scheen

De tweede pauze was bij Camping De Somerense Vennen wij lieten ons daar ook verwennen een mooi plekje om te vertoeven even niks hoeven we staken de weg over en liepen langs het Keelven op een mooi ven, helemaal top Lange Bleek, een wagenrust, de Strabrechtse Heide ingegaan schilderachtige plaatjes, wel warm omdat er hier bijna geen bomen staan

De laatste wagenrust, langs de Kleine Dommel eenden zwommen er de Oude Textiel Fabriek, Kasteel Geldrop, het was niet meer zo ver bij Café & Biljart Schonmoeder eindigden we en wat waren het gezellige dagen voor de allerlaatste keer de Kempische Wandeldagen mooi weer, volop zonneschijn, soms zelfs een beetje heet niet erg, je hebt alleen ietsjes meer gezweet dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet want jullie verdienen het

BEDANKT

Ja, als men dit leest zijn we hier overal voor het laatst geweest want de Kempische Wandeldagen in Geldrop zitten erop we hebben genoten van al die mooie tochten die jullie voor ons uitzochten Sporthal De Kievit, waar we zoveel jaren welkom waren Café & Biljart Schonmoeder, waar het altijd goed toeven was in het café of op het terras

De naam verandert in OLAT Wandeldagen heel toepasselijk als je het mij zou vragen en de start is voortaan bij De Vresselse Hut in Nijnsel, kijken hoe het daar zal gaan voor ons ietsjes verder weg maar als de gezondheid het toelaat komen we zeg bedankt mensen en alle OLAT-vrijwilligers voor al die jaren dat we in Geldrop welkom waren namens heel veel wandelaars kan ik zeggen: het was oké en de herinneringen aan dit stukje Brabant nemen we mee

-Nelly van de Voort-

Nuenen, Heeze en Mierlo

Kempische Wandeldagen

Wandelsportvereniging OLAT organiseerde dit jaar voor de 31e keer de Kempische Wandeldagen. Een driedaags wandel-evenement - begin augustus - vanuit Geldrop, een plaats iets ten zuiden van Eindhoven gelegen. Het startbureau is tijdens dit evenement gevestigd bij "Schonmoeder" de kantine van de sporthal. Men kan kiezen uit 4 wandelafstanden nl. 15-20-25 of 35 kilometer en elke dag is het hoofdrustpunt (caférust) gevestigd in een andere plaats. Op weg hiernaar toe is een wagenrust in eigen beheer gepland, terwijl er op de terugweg naar het startbureau ook een wagenrust is gepland. De routes worden jaarlijks aangepast en deels vernieuwd.

Dit jaar ging de eerste dag de route richting Nuenen, het dorp dat bekend werd door Vincent van Gogh, die daar een aantal jaren gewoond en gewerkt heeft. Op weg hier naar toe werd er o.a. Langs de Kleine Dommel gewandeld. Ook de Dommel werd op deze dag gepasseerd. Het water van deze watergangen zag er niet al te schoon uit, waarop een wandelaar opmerkte dat: "het water van Dommelsch een stuk helderder is." De tweede dag gingen we richting Heeze, waarbij we in de buurt van het kasteel kwamen met zijn opvallende duiventil. De derde dag ging de route in de richting van Mierlo en werd er o.a. over de Strabrechtse heide gewandeld.

Alle routes gingen voornamelijk over onverharde wegen, bospaden, graspaden e.d. waarbij de route-uitzetterers er weer in geslaagd zijn de mooiste en meest onverwachte paadjes in de routes op te nemen. Paadjes waarvan een wandelaar eens zei: "als ergens een konijn heeft gelopen, maakt OLAT er een wandelpad van".

Voor de kampeersers onder de wandelaars wordt er tijdens dit evenement een tijdelijke camping geregeld. Hierbij is het



mogelijk je kampeermiddel (camper, caravan of tent) te plaatsen op een terrein dicht bij het startbureau.

De organisatie zorgt dat er voor diegenen die dat willen elektriciteit aanwezig is. Het clubgebouw van de Kynologenclub dient hierbij als sanitairgebouw.

Ook de lange afstandswandelaars kunnen deze dagen hier terecht. Deze wandelaars kunnen op vrijdagavond starten voor een wandeltocht van 110 km of 80 km. Tijdens de nacht lopen ze over verharde wegen en/of fietspaden, waarna ze op zaterdagmorgen een pastamaaltijd krijgen voorgezet. Na deze maaltijd leggen ze hun laatste 35 km of 25 km af over het parcours van de Kempische Wandeldagen.

De 31e Kempische Wandeldagen waren tevens de laatste die vanuit Geldrop georganiseerd werden. In 2015 krijgt dit evenement een vervolg onder de naam 32e OLAT Wandeldagen. Het startbureau zal dan gevestigd zijn in Nijnsel (gem. Sint-Oedenrode). Dit is gelegen tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven. Het principe blijft gelijk d.w.z. met kampeermogelijkheden en ook met de lange afstandswandelingen. Maar de routes zullen dan volledig nieuw zijn.

-Alfons en Diny Wagener-



Ook Henri Floor, van wie u regelmatig bijdragen aantreft in OLATNieuws, heeft weer verslag gedaan van de 31e Kempische Wandeldagen. Hiervoor verwijzen wij graag naar zijn website: www.henrifloor.nl

Redactie



LPS: CLUBKAMPIOENSCHAP

STAND CLUBKAMPIOENSCHAP PER 25 AUGUSTUS 2014

1		Rick Liesting	10799	22	M
2	1	Hanny Klumpkens	9967	22	V
3		Hans Pranger	8864	19	M
4	2	Sandra de Graaff	8075	21	V
5	3	Anita Pepers	7969	19	V
6	4	Marleen Ramakers	7080	19	V
7		Mart Douven	6775	18	M
8		Jack Bertrums	6030	11	M
9		Roel van der Wijst	5823	15	M
10		Pieter Boots	5220	14	M
11		Rob van Stuivenberg	5074	13	M
12		Hans van Heeswijk	4710	11	M
13		Jan Dinnissen	4524	11	M
14		Dirk Donders	4474	13	M
15		Rini Welten	4210	11	M
16		Martien van Achterberg	3841	9	M
17		Ton Seetsen	3714	9	M
18		Mike Bertrand	3570	9	M
19		Henk Vink	3270	9	M
20		Frank Marchand	3220	8	M
21		Peter van den Brink	3201	7	M
22		Hugo Prinsen	3020	6	M
23	5	Ineke Peijnenburg	2900	9	V
24		Rino Hamelink	2760	7	M
24		David Vos	2760	8	M
26		Jelte van der Zee	2660	7	M
27		Cor van der Heijden	2585	6	M
28	6	Conny Raaijmakers	2196	5	V
29		Jan Swinkels	2180	5	M
30		Wim van Cappelle	2132	4	M
31	7	Nicole Nacken	2050	5	V
32		Ton de Jong	2020	5	M
33		Co Tops	1820	5	M
34		Gerrit Arfman	1800	5	M
35		Bert Timmermans	1680	4	M
36		Frits Mennen	1668	4	M
37		Jack Hendriks	1580	4	M
38		Huub Raaijmakers	1519	4	M
39		Rudolf van Rooij	1440	4	M
40		Ernst Westerhoff	1437	3	M
41	8	Rina Prinsen-Bourgonje	1330	3	V
42		Theo Martens	1320	3	M
43		Koos van der Maden †	1220	3	M
44		Marco van Heel	1205	2	M
45		Servee Derks	1190	2	M

46		Boetje Huliselan	1180	3	M
47		Bart Lupke-Schipholt	1143	2	M
48		Gerard Meeuws	1080	3	M
49	9	Jeannette van Boerdonk	1070	3	V
	9	Riet Emans	1070	3	V
51		Wim van de Wittenboer	1020	3	M
52	11	Clazien Koopman vd Zande	1010	3	V
53		Adri van der Graaff	970	2	M
54	12	Sjan van Roosmalen	968	2	V
55		Erik Dikken	871	2	M
56		Paul Koks	857	2	M
57	13	Tiny van Alphen	720	2	V
		Jan van Boerdonk	720	2	M
		Theo Gijzen	720	2	M
		Nico van Hassel	720	2	M
		Richard Klein Bennink	720	2	M
		Sjef Koolen	720	2	M
		Ted Liebregts	720	2	M
64		Hennie Hendriks	710	2	M
	14	Iris van Limburg	710	2	V
66		Cees van Dijk	610	1	M
		Claude Herman	610	1	M
		Rob Keetlaer	610	1	M
69		Jan Kampman	589	1	M
70		Paul Kanters	588	1	M
71		Willem Arts	500	1	M
72		Wim Baken	360	1	M
	15	Annie Beekman	360	1	V
	15	Isis la Croix	360	1	V
	15	Caroline Dinnissen-Vernie	360	1	V
	15	Mariet Douven	360	1	V
		Pe Everaerts	360	1	M
		Hans van Grol	360	1	M
		Peter Hamers	360	1	M
		Henk Klinkhamer	360	1	M
		Gerrit Legierse	360	1	M
		Paul Röhner	360	1	M
		Peter van de Ven	360	1	M
		Jan Vermulst	360	1	M
85	19	Ans van de Broek	350	1	V
	19	Annemiek Karels	350	1	V
	19	Anja van Kempen	350	1	V
		Hans Koopman	350	1	M
	19	Bea van Lieshout	350	1	V



TRAININGSWEEKEND WINTELRE 2015

Begin 2015 organiseert wandelsportvereniging OLAT voor de 24e maal haar trainingsweekend. Opnieuw is gekozen voor kampeerboerderij 't Caves in de prachtige omgeving van Wintelre (nabij Eindhoven).

De trainingen zijn geschikt voor iedere wandelaar; van jong tot oud en van recreatie- tot snelwandelaar. Wel geldt als minimumeis dat een tempo van ruim 6 km/uur makkelijk gewandeld kan worden. Veel aandacht wordt er besteed aan het verbeteren van techniek en houding tijdens het wandelen. Naast de gezamenlijke onderdelen, waarbij met name 'warming-up' en 'coördinatie' centraal staan, wordt er iedere dag in verschillende groepen gewerkt. Iedere groep staat onder leiding van een eigen trainer, zodat er voldoende aandacht is voor elke afzonderlijke deelnemer.

Inschrijving is vanaf heden open. Het aantal inschrijvingen is aan een maximum gebonden, dus schrijf op tijd in. Deelname is mogelijk voor het hele weekend, maar ook voor een gedeelte daarvan. Aangemelde deelnemers ontvangen enkele weken vooraf nadere informatie over de locatie, het programma en een routebeschrijving.

DATUM: vrijdag 9 t/m zondag 11 januari 2015
aankomst op vrijdag vanaf 17.00 uur
vertrek op zondag ca. 16.00 uur

LOKATIE: 't Caves, Veneind 5, 5513 NE Wintelre
telefoon 040-2051805

KOSTEN: personen vanaf 18 jaar: € 55,00
personen tot 18 jaar: € 35,00
korting OLAT-leden € 2,50
prijzen voor een losse dag: op aanvraag

INSCHRIJVING:

Inschrijving kan geschieden door het inschrijfformulier te downloaden op www.olat.nl en dit in te zenden aan Henk Plasman, Weegbree 81, 5684 JC Best of aan henk.plasman@postnl.nl

Daarnaast dient het inschrijfgeld te worden overgemaakt op bankrekening NL34 RABO 0138 2117 36

t.n.v. OLAT Sint-Oedenrode

onder vermelding van "Trainingsweekend 2015".

Bij annulering door een deelnemer wordt het volledige inschrijfgeld gerestitueerd, verminderd met €5,- aan organisatiekosten.

INLICHTINGEN:

Henk Plasman
06-10980674 of 0499-390324
henk.plasman@postnl.nl



LPS: AGENDA

AGENDA CLUBKAMPIOENSCHAP SEPTEMBER / OKTOBER

Datum	Plaats	Organisatie	Afstand	Start	Punten	Bonus	
12-sep	Zeewolde	Z tot Z tocht	110-75 km	19.00	500-330		
13-sep	Den Hoorn - Texel	Wandelrondje Texel	60 km	06.30-07.00	250		
13-sep	Waalwijk	De 80 vd Langstraat	80 km	20.00	360	schema <13uur	
19-sep	Haaksbergen	D.I.O. - KM	80 km	20.00	360		
20-sep	Nijmegen-Rotterdam	RWV	160 km	11.00	700		
26-sep	Leerdam	Glasstad KM	80 km	21.00	360		
27-sep	Velp	Larenstein, Posbank	110-80-65 km	14.00/21.30	500-360		
5-okt	Tilburg, prestatie/ wedstrijd	HvB - Scorpius34	De 6 uur v Tilburg	11.00	schema		
			50 km	11.00	schema		
	Ned kampioenschap		20 km	13.00	schema		
	snelwandelen & prestatietochten		10-5-3-1 km	14.00	schema		
11-okt	Berg en Dal	LAT, Herfstdagtocht	60 km	07.30	250	100	

Deelname aan een tocht graag binnen 2 dagen melden bij clubkampioenschap@olat.nl
Voor meer informatie kijk op www.olat.nl bij clubkamp. 2014

Vrijdag 1 op zaterdag 2 augustus

Geldrop, Kempenlandtocht, 110 km



Om 20.00 uur mogen we starten voor het nachtraject van 75 km. We hebben na enkele kilometers een redelijke grote, maar wel gezellige club mensen van circa 10 wandelaars waar we de nacht mee induiken. Toch wil ik al wat overtollige energie kwijt en ga samen met Jack Bertrums en Jimmie Millard enkele kilometers aanzetten tot de eerste grote rust op 25 km, net buiten Valkenswaard. Hier moeten we wachten tot 23.55 uur voor we verder mogen, of te wel een half uur rust. Er is hier een soort van feest aan de gang maar gelukkig kunnen wij relatief rustig aan de andere zijde van dit café op een lounge terras plaats nemen. Het lijkt ondertussen wel of Jack zijn hele vakantie spekannekoeken heeft gebakken; deze vallen dan ook zeer goed in de smaak bij ons en zijn een lekkere traktatie.

De nachtroute is een diversiteit van paden, maar de hoofdmoot wel verhard. Toch af en toe het licht er bij want onder de bomen is het wel erg donker. Het is deze nacht erg warm, borden onderweg geven temperaturen van 20, 21 graden aan; dit is ook goed te merken aan het vochtverbruik en het zweten. Deze tocht lijkt wat zwaarder dan ik de laatste tijd gewend ben, maar dit komt met name doordat ik vrijdag eerst de hele dag heb gewerkt en niet even een siësta heb kunnen houden. Toch gaat het wandelen lekker en Wil Boudewijns houdt je ook wel wakker; wat kan deze beste man kletsen. Het lijkt wel of hij zelfs doorpraat als hij drinkt, maar wel prachtige en leuke verhalen.

Sinds de Nijmeegse Vierdaagse geen afstanden meer gewandeld, dus de hele week al aan het stuiteren om weer op pad te mogen. Dit weekend is er volop keus: de nacht van Santpoort (110 km), in Engeland de qualifier voor de Engelse Centurion (402 rondjes van 400 m) en de Kempenlandtocht (110 km). Lang in dubio gestaan; Engeland was bij voorbaat al afgefallen, de plannen voor volgend jaar worden echter steeds concreter, maar de keus valt op de Kempenlandtocht in plaats van Santpoort.

Samen met Richard Kok de trein gepakt, op het station de bus, waar we Marco (de man die altijd in spijkerbroek wandelt) tegenkomen en samen naar de hondenclub waar het hele circus van de Kempische Wandeldagen is neergestreken. Hier treffen we Jannie en Appie Bos samen met Jack Bertrums al aan. Lekker bijkletsen, kijken wie er mee wandelen op welke afstand, de kalenders voor de aankomende maanden vergelijken, het is weer als vanouds.

De tweede grote rust is dit jaar net buiten Walik. De oude rustplaats is helaas failliet gegaan, maar met het onderkomen in dit scoutinggebouw is er in elk geval de gelegenheid om droog te zitten en zijn er sanitaire voorzieningen bij de hand. Het is ondertussen 03.30 uur geweest en we hebben een kleine 50 km achter de kiezen. Als we vertrekken komen net de eerste wandelaars van de 80 km er aan. Zij zijn enkele uren later gestart en lopen een iets andere route dan wij, zij zijn nu halverwege hun wandeling.

In een van de volgende dorpen waar we door komen hangt een boze vrouw uit het slaapkamerraam: "er willen hier mensen slapen", geeft ze aan. De tegenreactie: "doe dat dan, welterusten, doe je raam dan dicht" etc. We hebben maar niet gezegd dat de aankomende uren nog meer wandelaars langs zullen komen. Ik kan begrijpen dat ze niet verwacht dat er mensen op dat tijdstip door haar straat komen, maar als alles wagenwijd openstaat, tja, dan kun je erop rekenen dat je alles kunt horen.

Ondertussen wordt het alweer licht en gaan we op weg naar de 75 km rust bij de hondenclub om hier om 07.00 uur aan te komen. De dagtochten zijn net gestart en we komen Jan Kampman en vriendin nog tegen, net als vele andere bekende gezichten. We genieten van een heerlijk ontbijt van macaroni, ge-

bakken ei, kroepoek en salade. Het klinkt als een samenraapsel, maar het gaat er goed in. Ik wil nog snel even naar het toilet voor we weer vertrekken; ik moet behoorlijk lang wachten, omdat er vele campinggasten ook ontwaakt zijn en hier gebruik van willen maken. Als ik terugkom krijg ik te horen dat mijn medewandelaars net weg zijn, dat wordt even aanpoten dus. Gelukkig zijn Jack, Ilona en Jimmie aan het prutsen gekomen omdat ze niet naar de organisatie hebben geluisterd en op deze wijze bijna een kilometer extra gewandeld hebben, wat niet nodig was. Ik kom ze tegen aan de rand van het terrein van de hondenclub. De route gaat nu over het dagtraject van de Kempische Wandeldagen. Het is bekend dat dit zwaar gaat worden. De verwachting is veel zand- en heidepaden. Een type paden waar ik niet op heb gerekend zijn onderhoudspaden langs slootjes, helemaal niet gemaaid en onbegaanbaar. Dit stuk van het traject zorgt er toch wel voor dat ik even enkele termen uit en de parkoersbouwer maar even niet moet tegenkomen. Nee, dit is niet aan mij besteed. De heide- en bospaden zijn prachtig, maar de slootkanten hebben meer te maken met survival en niet met wandelen naar mijn idee. Maar ook dat overleef ik weer en ik begrijp dat ook de andere wandelaars niet te spreken zijn over dit stuk van het traject.

Op de caférust rond 95 km nemen we dit keer dan ook echt even de tijd om op adem te komen en ons voor te bereiden op het tweede gedeelte. Dit stuk van het traject gaat door veel bossen en we wandelen heerlijk in de schaduw en dit is ook meer zoals ik het me heb voorgesteld. Als we Geldrop weer binnen komen worden we nog even getrakteerd op een ouderwetse kasseienstrook, heerlijk even de voeten kietelen en een goede manier om te merken of er ergens blaren onder je voeten zitten. De mijne voelen gelukkig nog goed.

Zonder brokken komen we ook door dit traject en bereiken we om 13.00 uur de finish. Erg vermoeid, smerig, maar ook wel voldaan is deze tocht weer tot een goed einde gekomen. Zwaarder dan ik had verwacht, maar gelukkig geen problemen.

Jack is ook nog zo vriendelijk om Richard en mij in Den Bosch bij het station af te zetten, dat scheelt voor ons weer bussen, treinen en overstappen, helemaal top!

-Rick Liesting-



Lieve mensen van de OLAT,

Op 1 en 2 augustus 2014 heb ik de Kennedymars van de Kempenlandtocht uitgelopen. Graag wil ik er nog een paar extra woorden aan toevoegen.

Nadat ik rond de 45 km een behoorlijke terugval in tempo had, werd ik op de rustpost vóór de pastamaaltijd aangesproken door Erik (ik denk dat dit z'n voornaam was), een Centurionloper die de dag ervoor 55 km had gelopen en - zo vertelde hij mij - inmiddels z'n bed al had gezien; wat was ik jaloers, want dat zat er bij mij nog even niet in! Hij bood mij aan m'n rugzak te dragen naar de pastamaaltijd toe en liep dus dat stuk met mij op. Ik vond het geweldig wat deze man deed en vol mededogen ging hij me voor naar het bord pasta, waar ik wat versuft op de stoel neerplofte. Hij wilde zeker weten dat ik in ieder geval dat stuk zou halen. De vriendelijke dame van de verzorging in het clubgebouw wees me erop dat ik nu wel op eigen risico de rest van de KM, i.c. de laatste 25 km zou moeten lopen én ook nog eens zonder verzorgende rustposten, want die zouden allemaal al opgebroken zijn als dit heerschap er aan zou komen. Ik zag aan haar gezicht 'dat gaat dat menneke niet redden om op tijd binnen te zijn'.

Ze heeft met pen aangegeven welke nummers van de bewijzing ik moest volgen, hetgeen voor mij een welkome aanvulling was om niet wéér om te lopen. Een paar keer heb ik dhr. P. Emans gebeld (Pierre voor de ingewijden!) en één keer was hij zelf wel nieuwsgierig waar ik al was op het parcours. Drie keer heb ik heen en weer terug aanwijzing 112 (langs de tennisbaan en links van mij een spoorlijn) gelopen, omdat ik tijdens die 520 meter geen enkele pijlbevestiging zag. Ik heb toen m'n redder in nood (Pierre dus) gebeld om te vragen of hij kon bevestigen dat ik toch wel goed zat en tijdens ons telefoongesprek zag ik in de verte die parkeerplaats, welke ik over moest steken. 'Een beetje vertrouwen hebben Adri' dacht ik later.

Toen ging ik een stuk bos/heide op en zag achter mij een man lopen, die de aanwijzingen op ging halen. Ik ging wat versnel-

len en dacht 'die zie ik niet meer', maar in de buurt van een splitsing met de 20 km had deze 'zoef de haas' mij ingehaald en ging me nog voorbij ook. Nog maar een tandje erbij, want als hij hiermee door zou gaan kon ik de finish wel vergeten. Hij wachtte op me bij de splitsing en zei tegen me dat hij nu de bepijing van de 20 km ging ophalen, wat een behoorlijke geruststelling voor mij was.

Ik heb onderweg nog een tweetal keren gerust, één keer bij een caférust en een andere keer bij een rotonde met een fontein, waar ik 5 minuten met m'n benen omhoog tegen een bankje op het trottoir heb gelegen. Met m'n vinger bij de volgende aanwijzing heb ik de pas erin gehouden en de 25 km vol gemaakt. Wat een verbazing toen iedereen van de organisatie me zag binnenkomen, hetgeen denk ik niemand nog had verwacht.

Het was voor mij een mooie afsluiting van een reeks Kennedymarsen, want in mei dit jaar zou ik m'n 40e uitgelopen hebben in Hilversum, maar daar hadden ze m'n tas bij een caférust meegenomen naar de finish, dus toen ik als troost van de dame aldaar achter de bar een gratis kopje koffie aangeboden kreeg, kreeg ik van haar de telefoon om de marsleiding te gaan vertellen wat er was gebeurd: 'Neem de bus maar naar de finish, dan kan je je eigen tas krijgen'.

Op 4 augustus 2005 heb ik bij de OLAT mijn eerste KM gelopen, ook toen totaal kapot, maar wel binnen de tijd binnen onder luid applaus toen in de sportclub, dat weet ik nog goed en nu - of het zo moet zijn - rond ik na 9 jaar, ook weer bij jullie (!), mijn 40e Kennedymars af met een gegund diploma. Ik vind het wel een bedankje waard, richting de verzorging onderweg, op de Kynologenclub én het hartverwarmende onthaal door jullie bij m'n binnenkomst. Er waren er onder u die me - voordat ik richting Breda vertrok - wel drie keer feliciteerden. Dan heb je wat met elkaar wat me diep raakt, kan ik u zeggen!

Met een hartelijke groet van Adri vd Graaff voor allen

De Vierdaagse van Nijmegen

Dinsdag 15 juli 2014

Vandaag zijn Kees en ik weer begonnen aan de Internationale Vierdaagse van Nijmegen. Vanmorgen liepen er twee wekkers af, we wilden er zeker van zijn dat wij op tijd wakker zouden worden.

Om 5.00 uur ontbeten en om 6.22 met de trein naar Nijmegen waar het al best behoorlijk druk was.

Op de eerste dag staan wij altijd bij het bord waar de uitvalers op worden vermeld. We startten om 7.40 uur en gingen richting Lent en Bommel. Hier zag Danielle ons lopen en zij nam een sprint om ons in te halen. Wij hadden die post niet gezien. Om 9.20 uur dronken wij op onze post een heerlijk kopje koffie en namen wat lekkers en ook wat fruit. Na even rusten gingen we op weg naar de volgende post bij de Sprong. We meldden ons present en namen een bekertje ijsthee.

Wij wandelden weer door naar Café de Viersprong, waar wij een heel leuk plekje vonden en moedertje Lies ons stond op te wachten. We bleven hier even langer voor de lunch en vertrokken weer om 12.30 uur.

De volgende rust was weer bij de Sprong en het was een verrassing dat Huub er ook aanwezig was. Dat vonden wij heel leuk. Daarna gingen wij weer richting Oosterhout en vanaf de Oosterhoutsedijk was er nog 5 km te gaan voor deze dag. We kwamen rond 15.45 uur aan de finish. Hier dronken we nog even wat en vertrokken om 16.30 uur weer naar Arnhem. Het wandelen op mijn nieuwe schoenen was goed bevallen en het was een mooie wandeldag.

Woensdag 16 juli: de dag van Wijchen

Naar mijn gevoel was het vanmorgen niet zo druk. We startten al om 7.45 uur. Omdat het niet zo druk was konden we best goed doorlopen. Onze eerste koffiestop was in Diervoort, waar we rond 9.30 uur waren. Bij de Sprong dronken we ijsthee. Daarna gingen we door naar Alverna. Bij Camping de Drie Linden stond onze eigen blauwwitte wagen, die heel mooi is opgeknapt. Hier konden wij wat eten en drinken. Wel een beetje fris maar mooi zonnig weer.

We kwamen om 11.45 uur aan in Wijchen en gingen even zitten bij Sterrenbos. We genoten van een kopje koffie. In het

dorp konden wij goed doorlopen. Bij de Sprong gingen we aan om even een soepje te eten en vervolgens ging het door naar onze post van de wandelvrienden. Hier



kwamen we rond 13.00 uur aan toen de rest van onze groep net weg was. We namen de tijd om toch even een broodje te eten. Daarna gingen we verder naar Beuningen.

Bij de volgende rustpost dronken we wat fris en rustten we even want er was nog 10 km te gaan. Bij de kolencentrale troffen we Corné, Roland en Miranda. Het was toen al 15.00 uur, maar toch waren we ruim op tijd binnen en konden we ons om 16.30 uur afmelden. Nadat we nog wat hadden gedronken, keerden we terug naar ons hotel in Arnhem waar we om 18.00 uur arriveerden. Na een heerlijke maaltijd gingen we rusten om 's morgens weer fit te zijn.

Donderdag 17 juli: de dag van Groesbeek

Wij waren weer mooi op tijd wakker om de wekkers te horen die zich om 5.00 uur met veel lawaai lieten horen. We konden heerlijk ontbijten en namen daarna de trein van 6.22 uur richting Nijmegen. Bij het scorebord eerst even gekeken hoeveel er nog in de race waren en dat legde ik vast op de foto. Daarna sloten we aan bij de kortste rij.

Het scannen begon om 7.30 uur. Dit verliep een beetje traag, waarom weet ik niet. Maar we kwamen wel aan de beurt. Omdat we aan de late kant waren, dronken we ons eerste kopje koffie pas bij de catering in Malden om 10.30 uur en bij de Sprong namen we ijsthee op de Kuiksesteeg, aan het water.

In Mook liepen we nog even het dorps huis binnen en gingen daarna rechtdoor naar Groesbeek, waar we om 12.00 uur aankwamen.

Nadat ik een zoute drop had geno-



men, troffen we onze wandelvrienden die op een muurtje langs de weg zaten. Bij de Sprong aten we even later een leukere beker soep. Hierna gingen we door naar de Zevenheuvelenweg waar verschillende bataljons liepen en een groep van de politie uit Groningen. Er was een agent die moest spurten om zijn groep bij te houden; dat vonden wij wel leuk. Tegen 13.00 uur kwamen we eindelijk bij onze eigen blauwwitte wagen voor een privé rust. Toen was het nog 10 km naar het eindpunt. We vertrokken om 13.30 uur en gingen nog langs bij de post van de Sprong.

Wij waren ruim op tijd bij de Wedren. Het was die dag flink warm weer. Nadat we bij de KRO waren geweest, gingen we bij de Vereniging nog een biertje drinken. Na aankomst in ons hotel konden we heerlijk eten. Hier sijpelde ook het nieuws door dat er een vliegtuig was neergeschoten.

Wij stelden onze twee wekkers weer in op groot alarm om 5.00 uur.

Vrijdag 18 juli: de dag van Cuijk

Die morgen namen we evenals de voorgaande dagen de trein van 6.22 uur naar Nijmegen. We mochten een half uur eerder starten, vanwege de te verwachten hitte.

Rond 9.30 uur kwamen we bij Diervoort en gingen naar de Sprong om een kopje koffie te drinken. Even zitten en weer door naar onze volgende post, bij moedertje Lies en Evert met de mooie blauwwitte wagen.

Op het matrixbord zagen we dat we al 13,8 km hadden gewandeld. In Overasselt kwamen wij om 10.20 uur en hier gingen we even op ons gemak zitten. De wandelaars liepen goed door en met Kees ging het goed. Op weg naar Heumen en Malden gingen we onder de brug nog even een soepje eten. Nu op naar de Rijksweg richting Malden; van daaraf was het nog 10 km. Om 13.00 uur kwamen we door Malden. Op weg naar de Via Gladiola viel de ingetogen sfeer op vanwege het ongeluk met het vliegtuig. Ik had op dat moment nog niet het besef van deze grote ramp. Samen liepen we verder en kwamen om 13.50 uur bij de Heren waar ook Hans, Els en Margot waren. Wij waren nog nooit zo vroeg daar aangekomen.

We hebben deze Vierdaagse zonder problemen gelopen, alleen was het wel heel warm. Het was weer een mooie Vierdaagse week. Alle mensen bedankt hiervoor! Ook Kees heeft mij op een voortreffelijke wijze begeleid, zonder te vallen!

-Inge en Kees Mol-



Vierdaagse walk en talk

Bij de start van de 98e Vierdaagse stootten twee mensen tegen elkaar aan. Haar schuld, want zij stapte opzij toen een wandelaar iets te dicht langs haar kwam in het volkomen onnodige gedrang bij de start. De geur van degene die langsliep was zeer zuur, u kent dat wel, "vergeten" kleren te wassen. Excuses tussen de twee botsenden. Maar vlak na de brug alweer een botsing, ook nu weer tussen dezelfde personen. Nu was de oorzaak een vrouw die niet zonder een sigaret kon. Deze keer geen excuses maar een leuke kennismaking. Hij bankdirecteur, zij ict-manager, hij ervaren vierdaagseloper, het werd zijn tweede, alhoewel hij de eerste keer na de tweede dag was uitgevallen, zij liep voor de eerste keer. Hij zou haar wel de weg wijzen, zij kon hem blindelings volgen. Kans op een botsing tussen beiden was zo niet meer aanwezig.

Ze passeerden een flink aantal drankposten en -postjes, maar hij wees haar erop, typisch iets voor een bankdirecteur, dat je bij de burgemeester van een van de gemeenten gratis koffie kon krijgen. En bovendien, bij de oud-commando's was het ook voor niets, maar dan moest je de bewaker van de fooienpot wel omzeilen, moeilijk omdat het een echte oud-commando betrof. Zij had wel ergens vernomen dat je de laatste dag bij de kraam van de OLAT twee bekertjes karnemelk kon krijgen voor de prijs van één, want anders moesten de vrijwilligers na afloop teveel daarvan drinken.

Allemaal heel nuttige informatie, waar je tenminste iets aan had. En een vriendschap waar toekomst in zat.

Zo kwamen ze, moe gepraat, bij de finish op de Wedren. Ieder naar de eigen rij om af te melden. Maar daar ging het fout. Ze waren vergeten de rij door te geven en in het gedrang, aan het einde net zo onnodig als bij de start, konden ze elkaar niet meer vinden.

Och, hij vond het niet erg, want hij was geen bankdirecteur, hij werkte bij de plantsoendienst en in die hoedanigheid goed op de hoogte van banken en zij, zij had thuis een PC, een tablet en ook een smartphone en die dingen heeft een echte ict-manager ook.

Conclusie: ook bij de vierdaagse lijkt niet alles zoals het is.

-Co Tops-





DEELNEMERS 4DAAGSE NIJMEGEN 2014

x	Naam	Woonplaats						
51	Connie Raijmakers	Oss	18	Betsie Geerts	Gemonde	8	Corry Tiersma	Eindhoven
			18	Iris Limburg	Nijmegen	8	Sandra de Graaff	Rotterdam
			16	Nellie Leijgraaf	Veldhoven	8	Alex van den Heuvel	Veldhoven
			16	Willy de Haas	Helmond	8	Henk Plasman	Best
			16	Jan de Wit	Veghel	8	Wim Toonen	Langenboom
			16	Rudolf van Rooij	Eindhoven	7	Ria Bens	Oeffelt
			15	Ronnie van Dijk	Deurne	7	Gerry van de Westelaken	Schijndel
			15	Jan Philipsen	Best	7	Henk van der Sanden	Almere
			15	Martina de Wit-Verbakel	Veghel	7	Theo Martens	Liempde
			15	Marjan Post	Utrecht	7	Ton Coppens	Eindhoven
			15	Rob Keetlaer	Best	7	Mia van Rooij	Nuland
			15	Dirk Maassen van den Brink	Leiden	7	Tony van Duijn	Swifterband
			14	Piet van Buul	Eindhoven	7	Jack Bertrums	Den Bosch
			14	Leny van de Velden	Den Bosch	7	Rob van Stuivenberg	Breugel
			14	Sjaan Cissen-Verbakel	Nistelrode	6	Jan van Boerdonk	St.-Oedenrode
			14	Toos Habraken	St.-Oedenrode	6	Julia Omta	Milheeze
			14	Jan Dinnissen	Wychen	6	Joke van de Vossenbergh	Eindhoven
			13	Marco van Heel	Helmond	6	Roy Beeby	Eindhoven
			13	Wout Kivits	Eindhoven	6	Koko Kunes	Eindhoven
			13	Tiny Ruijs	Erp	6	Rita van Doren	Someren
			13	Jelte van de Zee	Vleuten	6	Frans Mandos	Waalre
			13	Cor Verschuijten	St.-Oedenrode	6	Chris Vorstenbosch	Oosterwijk
			12	Anita Pepers	Veghel	6	Jan Kampman	Geldrop
			12	Piet van der Ree	Maarheeze	6	Mart Douven	Ospel
			12	Corry van Riel	Tilburg	6	Mariet Douven	Ospel
			12	Isis la Croix	Nijmegen	6	Trudy Toonen	Langenboom
			11	Nel Bruins	St.-Oedenrode	6	Hans Sondagh	Nuenen
			11	Jannet v Kleeff-Vissers	Hoek v Holland	5	Mieke Raaijmakers	Veghel
			11	Jennie van de Hurk	Helmond	5	Albert Grin	Oostzaan
			11	Ineke Daelmans	Helmond	5	Ad van der Velden	Veghel
			11	Mirjam Koppelman	Erp	5	Paul Linsen	Eindhoven
			10	José Houtappels	Eindhoven	5	Janet van Gennip	Eindhoven
			10	Henny Gerrits	St.-Michielsgestel	5	Marja Hoekstra	Oostzaan
			10	Tine Verberne	Helmond	5	Jan Beekmans	Nuenen
			10	Coby Kerstens-Gosens	Goirle	4	Joke Donders	Dongen
			10	Hans Ruijs	Erp	4	Kees van Dongen	Dongen
			10	Henk Klinkhamer	Helmond	4	Mari Platenburg	Bakel
			10	Walter Eijckmans	Eindhoven	3	Frans Peters	St.-Oedenrode
			9	Jeanne van Roosmalen	Breugel	3	Frank Marchand	Tilburg
			9	John van Berkel	Tilburg	3	Marleen Ramakers	Geldrop
			9	Elly van Berkel	Tilburg	3	Kevin van Stuivenberg	Breugel
			9	Rinus Ars	Eindhoven	3	Adriaan Rijkers	Landhorst
			9	Pierre Versteegen	Den Bosch	2	Rinda Scheltens	Zwolle
			9	Gerrit Arfman	Kapel-Avezaath	2	Ans Ars	Eindhoven
			8	Leo Hoogeveen	Nuenen	2	Rick Liesting	Deventer
			8	Co Tops	Geldrop	2	Cor vd Heijden	Geldrop
			8	Lilian Verhoeven	Oss	2	Vincent van Boerdonk	Keldonk
			8	Peter van Cuyck	Mechelen	2	Cor Selten	Zeeland
			8	Huib Coenen	Eindhoven	1	David Vos	Lopik
			8	Ton de Jong	Boxtel	1	Maria Marcus	Helmond
			8	Bram Stelling	Eindhoven	1	Jan Verhoeven	Oss
			8	Jan van de Sande	Boxtel	1	Gerda Woestenberg	Tilburg
			8	Inge Mol-van Egmond	Breda	1	Perno van Stuivenberg	Breugel
			8	Carin Delisse	Eindhoven	1	Gea Plasman	Best
			8	Piet van Schijndel	St.-Oedenrode		Boetje Huliselan	Helvoirt
			8	Riekje van Schijndel	St.-Oedenrode			

(voor deelnemers in Apeldoorn, zie pag. 12)

Het Nieuwsblad kopt: Kletsnatte Dodentocht bij zwaarste ooit

De Bekoring: Duvel en peperkoek aan de meet

Voor mij iets bijzonders: voor het eerst in mijn leven zou ik een 100-kilometer tocht gaan lopen. Dankzij Kees van Gils en Janna ter Wolbeek had ik een lift van Breda naar Bornem. Of zij daar blij mee moesten zijn? Ik kwam 3 kwartier te laat op het station aan vanwege een defecte vrachtwagen die het vertikte om van de spoorwegovergang af te gaan. En de autorit daarna werd geteisterd door een enorme stortbui. We waren overigens al op donderdag 7 augustus vertrokken, zodat we hartstikke uitgerust aan de start zouden verschijnen en ook volop gelegenheid hadden om in Bornem rond te kijken. We sliepen in de sporthal bij het zwembad, voor het heel voordelige tarief van 10 euro. We kregen een groen polsbandje zodat als we onderweg in nood zouden komen bekend was waar we gestationeerd waren. De eerste avond nog geen bekenden gezien, maar wel een leuk eettentje en terras gevonden. Als slaapmutsje een flesje wijn. Janna waarschuwde mij dat het midden in de nacht onrustig zou worden: een grote groep Denen zou arriveren en waarschijnlijk niet helemaal nuchter. Gelukkig, ze kwamen pas om half acht en mij konden ze niet wakker krijgen (ik kan goed slapen!).

100 meter zittende mensen

De volgende dag om tien uur via de Boomstraat naar de grote tent gelopen, waar je je moest aanmelden. In die straat hingen spandoeken met daarop de deelnemersaantallen van de 45 voorafgaande afleveringen. Zo kon ik lezen dat men ooit begonnen was met 72 deelnemers, en dat dat aantal steeds was opgelopen tot plm. 10.700 in 2013. Voor Kees en Janna was het de gewoonte om eerst nog bij de Dodenshop artikelen te kopen. Omdat het behoorlijk regende, schuilde ik in de grote tent, waar alles in gereedheid werd gebracht voor de werkelijke aanmelding en die was om 1 uur. Dat ging vrij vlot. Gelukkig kregen we, in tegenstelling tot Nijmegen, geen plastic tas vol reclame-rotzooi, alleen maar een envelop met het reglement en de startkaart met chip, die we om onze nek konden hangen. Toen nog een omelet gegeten en een paar kelken genomen bij café Marnix, dat was het afspreekpunt waar we elkaar bij de finish zouden zien. 's Middags nog voorgeslapen. Dacht dat dat me niet zou lukken, maar ondanks krijsende kinderen en lachende militairen heb ik toch nog 2 uur en 20 minuten de ogen dicht gehad. Toen was het 6 uur en over 3 uur zou de start daadwerkelijk gaan plaatsvinden.

Zoals bij alle lange-afstandstochten stonden er toen al mensen voor de startstreep, maar wij gingen op ons gemak eten: een grote bak spaghetti voor slechts 8 euro. We zagen tientallen mensen langskomen, die mochten van ons voorgaan. Op een gegeven moment was de straat over 100 meter gevuld met zittende mensen, zo iets zie je nergens!

Klaar voor de start



Kees zou met zijn auto ons onderweg verzorgen en dat begon al voor de tocht. Wel moest hij de koffie door de tralies doorgeven, want hij mocht niet meer op het parcours komen.

De Dodentocht

Ik zou eigenlijk het eerste stuk met Janna samenlopen, maar dat mislukte jammerlijk, vanwege een enorme stortbui.



Ik had i.v.m. de mindere vooruitzichten al een Dodentocht-regenjack en een paraplu gekocht, maar dat moet je natuurlijk wel op tijd aandoen. We zouden elkaar gelukkig nog vaak genoeg zien. De bui was een voorbode van meerdere buien, gelukkig niet allemaal even fel, maar we waren er de eerste 13 uur wel zoet mee!

Na een half uur kwam ik Albert van Heijningen tegen, iemand die veel WS-78 gelopen heeft. Hij liep hier voor de achtste keer, maar nu voor het eerst



alleen. Zijn groepje bestond niet meer. Eigenlijk had ik hetzelfde probleem, aan de andere kant vind ik het wel fijn om zelf mijn eigen tempo te lopen. Het was trouwens in het begin nogal klam, na de regen was de luchtvochtigheid erg groot. Met drie lagen transpireerde ik behoorlijk. Ik zou erg van mijn gele Dondenjack afhankelijk worden, want de net aangeschafte paraplu was een miskoop en sneuvelde al na 3 buien. Na plm. 15 kilometer kwam een lang onverhard stuk door het bos, waar we niet konden opschieten, omdat we regelmatig voor plassen moesten omlopen. Ik vreesde even dat dit een uur zou duren, maar gelukkig, na 35 minuten was er licht aan de horizon en hadden we de eerste lus (18 km) er op zitten. Ik nam afscheid van Albert bij de tweede rust en knoopte regen- en trainingsjack om mijn middel. Er waren trouwens 15 rusten onderweg waar fruit, brood, soep, koeken en gezondheidsdrink werden uitgedeeld. Ik heb overigens na Indonesië en deze tocht mijn les geleerd voor wat betreft de nachtelijke verlichting: geen zaklantaarn meer in de hand, maar een mijnlampje op je voorhoofd. Kees sorry, het ding viel uit mijn hand en ik was nog niet eens moe! Trouwens als je in zo'n menigte loopt heeft 1 op de 3 wandelaars licht bij zich, dus hier had het nog niet eens als standaarduitrusting meegenomen hoeven te worden.

Op die eerste 30 kilometer waren de mooiste stukken langs het water: de Schelde, de Rupel en het daarnaast gelegen kanaal. Het werd tijd voor een Van Gils-rust en die kwam op km 22. Janna was er al en we dronken een kopje koffie.

Na zo'n zeven uur en de achtste bui wachtte ik niet meer op de officiële rust, maar ging in Ruisbroek gewoon een stamineeke binnen voor een pintje.

Zo nu en dan kwam iemand binnen, die er verwilderd uit zag: weer een verzoepen wandelaar! Was een slimme zet, want toen ik het parcours weer vervolgde, werd het droog. Vooral rolstoelers zullen het deze editie erg zwaar gehad hebben, want er zit toch al gauw 4 kilometer onverhard op de route en of die bandjes overal even gemakkelijk door de prut heenkomen??

Alhoewel ik lid ben van Pint konden de twee Belgische speciaal bieren mij niet bekoren. Het terrein waar de Duvel werd uitgedeeld was helemaal onbeschut, daarom maar snel soep met brood genomen en doorgelopen. Het viel me wel op dat er hier al heel veel uitvallers waren, ik denk dat er wel 5 bussen voor nodig waren om die af te voeren. 5 kilometer verderop stond Kees en die had een overdekt zitje: stukken beter!

Het Palmzitje was in zoverre bijzonder dat het op km 51 lag, dus we waren over de helft, en het was in de brouwerij. Daar trouwens nog een pastamaaltijd en soep gekregen. Indrukwekkend waren de muren die we passeerden, gemaakt van Palmkratten. Het was toen 8 uur, had in 11 uur de eerste helft gelopen, dus voor de tweede helft had ik 13 uur over. Niet slecht!

Voor en na deze zevende rust opgelopen met Annelies, de vriendin van wandelvriend Jan de Noor. Trouwens diverse Scandinaviërs tegengekomen, die ik kende van de Haervejen (300 km): Erling (Noor) en Edel en Hardy Matson (Denen). Via via wist ik dat ook Frans Leijtns en Ton van Andel (Centurions) er waren. Was een beetje jaloers op hen: voor mij was het waarschijnlijk eens maar nooit meer, voor hen een "rondje om de kerk"!

Positieve ontwikkelingen: het was daglicht en de regen was definitief verdwenen. Ook



de slaap had geen vat op mij gekregen. Ik had een "eigen rust" gemist, waarschijnlijk niet helemaal begrepen waar die zat. Overigens had Kees zijn tentje een keer stevig vast moeten houden, anders was het met een windvlaag de lucht in gegaan.

Op de laatste 30 kilometer toch veel groen gebied (bossen/weilanden) gepasseerd en als het dan even onverhard was, was dat lang niet zo vervelend als op het eerste stuk. Voor veel wandelaars een richtpunt na de helft: de klimtoren van Buggenhout (63 km). En het 75 kilometerbord van 4 bij 2 meter kon niemand ontgaan.

Klein Brabant

De streek heette overigens Klein-Brabant. Soms deed het me een beetje aan de Westhoek bij Ieper denken. Alleen, daar kwam je niet van die beelden van reuzenkonijnen tegen. En het dorpje Lippelo mocht zich op de borst kloppen, omdat daar een tulpachtige metaalconstructie stond, die aangaf dat je je daar in het geografische middelpunt van Vlaanderen bevond.



Net voor Puurs een militair complex, het Fort van Liezele, omgeven door een slotgracht, waar je plm. 800 meter omheen liep, erg fraai. Puurs was het 80 kilometerpunt, mijn grootste afstand tot nu toe en dat record moest dus nog met 20 kilometer verbroken worden. Op de rustpost daar waren ook nog eieren, goed voor de po...

Na een watertoren weer een fraai stukje natuur, domein Pekbroek, met ergens een punt St. Pietersburen. Een dependance van het Pieterpad? Daar haalde ik Erling in, die Hardy Matson ondersteunde. De man was erg moe en dat lag niet alleen aan het lopen. We maakten er maar een grapje over.



Vlak voor St. Anands stond Kees weer en kon ik aan de kipstukjes beginnen. Die waren door een buurtbewoner speciaal in de magnetron warm gemaakt. Een heel sympathiek gebaar. Van Janna kreeg ik weer toestemming om vooruit te lopen en een pintje te pakken in Branst, de laatste rust voor de finish.

Daarvoor liepen we 3 kilometer over een fietspad met links weer de Schelde. Dat fietspad was tijdens de tocht afgesloten voor fietsers en andere wandelaars. Maar toch moest een asociaal stel hier ons lastigvallen. Jammer dat de veldwachter niet in de buurt was, anders hadden ze een prent van 250 euro gekregen (stond aangegeven).

Janna dronk met mij een pintje mee (haar eerste, mijn ...de) en gezamenlijk liepen we de laatste 6 kilometer. Ze maakte nog loopfoto's van mij (o.a. bij het 4 kilometerbord) en om 3 over half 9 waren we aan de finish. Kees liep de laatste kilometer met ons mee, stond daar bij het klooster met drie blikjes, die we al lopend consumeerden. We kregen een medaille, een diploma, een peperkoek, een miniflesje Duvel en een



sticker met daarop de datum van de volgende Dodentocht. Voor getallenfreaks: er zijn 11.861 personen ingeschreven en er waren 4988 uitvallers.

Met alle eer verguld

Wat mijn slotconclusie is: het was gezellig, op ruim 11.000 mensen maar weinig bekenden gezien en ik verheug me op de enorme sprong die ik in de stand van het clubkampioenschap ga maken! En ik verbaas me erover, dat ik de volgende dag weer gewoon als een Kievit loop!

-Peter van de Ven-

Wandelverslagen

De redactie van OLATNieuws is blij met alle inzendingen over uw beleving van recreatieve en prestatiewandelingen, al dan niet bij OLAT. Zo kunnen wij een blad samenstellen met een gevarieerde inhoud en dus voor elk wat wils.

Deze maand hebben wij zelfs een keuze moeten maken uit het beschikbare materiaal.



U mist in dit nummer de 7e aflevering van de tocht die Peter van Beljouw maakt vanaf de Noordkaap. U houdt het vervolg van deze serie tegoe tot oktober.

Foto's

Bij deze bedanken wij ook alle mensen van wie wij in deze editie van OLATNieuws foto's hebben gebruikt om de geschreven bijdragen op te vrolijken:

Henri Floor, Jack Bertrums, OLAT website, Henk van der Sanden, Peter van de Ven, Jan Kampman, Rick Liesting, Anneke en Herman Lieven, Familie Wagener, Henk van Gils en Janna ter Wolbeek.

Dank daarvoor.

Redactie OLATNieuws

33e Internationale Teutentocht Lommel (B)

Het is de day after voor de Belgen.... De Dodentocht zit er weer op. Was Bornem gisteren het strijdtoneel, vandaag is Lommel dat voor mi querido en ondergetekende. Mi querido is van traditionele wandelaar overgestapt naar serieuze doorstapper. Daartoe heeft zij zich een paar Salomon-sloffes aan laten meten die ze vandaag op een 30 kilometer lang parcours gaat uitproberen...

Liepen we gisteren nog een Teutentocht, nu gaan we een stapje verder... vandaag stappen we de 33e Internationale Teutentocht (?). Plaats delict, zoals gezegd, Lommel en dat is voor ons lekker dichtbij. Hoewel we al vaker gestapt hebben in en rond Lommel kennen we de startzaal van vandaag niet. We zijn vandaag te gast bij het Provil (Provinciaal Instituut Lommel), een opleidingscentrum voor voornamelijk technische beroepen. Bij aankomst op het terrein maken sloopauto's en robotarmen van meet af aan duidelijk waar men de jeugd hier mee bezig houdt.

De startzaal is mega groot en het is duidelijk dat men hier busladingen stappers verwacht, ook de broodjes op de gedekte tafel ondersteunen deze stelling. We schrijven ons in terwijl een joekel zijn fatsoen niet kan houden en de hele startzaal vult met een scherp geblaf..... kan iemand die hond uitzetten..... Als ik mijn spullen omgegespt heb draai ik me om en komt Kim binnen gestapt. Na de gewoonlijke begroeting kijken we naar buiten waar het plots met bakken naar beneden komt. Ik heb eigenlijk geen zin in mijn regenburka en als mi querido zich aansluit gaat Kim zijn regenscherm uit de auto halen en begin ik toch maar mijn gele wegwerp burka uit te pakken. Eenmaal buiten merk ik dat het snel minder wordt en dus ... uit dat ding ... mi querido was nog niet zo ver en kan zich dus de moeite besparen.

We stappen om het Provil complex heen en passeren Kim die aangeeft dat hij het vandaag rustig aan doet ... heeft gisteren ook de Dodentocht gestapt vandaar. Wij gaan wel doorstappen en ik ben benieuwd hoe de nieuwe stappers van mi querido gaan bevallen. We worden al vrij snel van de straat gepijld en voor we het weten stappen we door een stuk heide.

De stappers doen het goed en we stappen langs Industriezone Kristalpark maar worden direct weer terug het bos ingepijld. Een opengeknipt hekwerk

geeft ons toegang tot een stuk bos waar we klimmen en dalen en het geheel een oude en verwaarloosde indruk geeft. Als we wat dieper het gebied instappen zie ik een soort herdenkingsmonumentje in de vorm van een kruis aan een boom hangen, even verderop ligt zo'n zelfde ornament tegen een boom te rusten. Nu zie ik wat het is en waar we beland zijn. De monumentjes zijn inderdaad kruizen en dit is een kruisweg en dit is dus een parkje waar men de kruisweg in de open lucht kon lopen. Als we het gebied uitstappen komen we langs een instituut waar het verwaarloosde parkje blijkbaar bij hoort.



Via een zandverstuiving bereiken we het spoor en stappen we langs het station naar de andere zijde om weer snel het Kattenbos in te verdwijnen. Ook hier is het klimmen en dalen en stappen we stukken langs de spoorlijn. Al snel zitten we op de route waar alleen de 30 kilometer stapt en genieten we van de stilte en de scenerie.



Smalle paden met hoog gras worden afgewisseld met brede bospaden en het is lekker stapweer. We passeren waterloopjes en klimmen nog wat tot we weer herenigd worden met de andere afstanden.

Nu krijgen we weer asfalt onder de stapschoenen en we weten dat de eerste rust na een kleine tien kilometer stappen zich gaat aandienen. Deze en de andere rust zijn hier bij Kattenbos Sport. De club heeft een extra tent aangezet en wij gaan toch in de sportkantine zitten. We gaan wederom voor een theetje en een versnapering in de vorm van een vlaaipunt. Een leuke geste is het Pim's koekje dat in een zakje zit met opdruk van Milieu 2000. De echte Belgische stappers gaan hier al voor een pint of een Trappistje maar met nog zo'n twintig kilometer stappen te gaan durf ik dit nog niet aan. Kim komt ook binnen voor een Trappistje en als wij weer opstappen is ook hij er alweer van door.

Via mooie paadjes achter huizen en tuinen langs worden we de bebouwde kom van Kattenbos uitgepijld en gaan we richting Kattenbosserheide. Hier stappen we Kim weer achterop en horen we dat er volgende week weer een honderd kilometer voor hem op het programma staat in Torhout. We zullen elkaar nog wel vaker zien vandaag en stappen door.



Al snel krijgen we de Leysensmolen in het zicht. De Leysensmolen is een standerdmolen. Ze wordt ook Treitermolen of Kattenbossermolen genoemd. Ook dit is weer een lus voor enkel de dertig kilometer stappers en wij genieten dan ook met teugen van de pracht van de bloeiende heide alvorens weer aansluiting te vinden bij de andere afstanden. Mooie beekjes en waterloopjes en bospaden die lekker hard zijn en ons lekker in cadans laten stappen. Achter de andere afstanden aan stappen we nu over de Kattenbosserheide en hoewel het bewolkt is, is de temperatuur hoog. We tikken de een na de andere stapper af. Als we een tweetal stappers voorbij steken worden we "die van Eindhoven" genoemd... ja dat klopt... We steken wederom een weg over en via de Dodenveldstraat stappen we richting de Duitse militaire begraafplaats (Deutsche Kriegsgräberstätte) waar zo'n 38.560 Duitse militairen liggen begraven.

Hier wordt je stil van maar hier gaat het ook mis... We missen een pijl en het duo achter ons roept ons tot de orde en zo mogen we weer driehonderd meter extra op de teller zetten. Na wat bossen mogen we weer terug naar Kattenbos Sport. In de tent worden we begroet door Angele en haar zus en gaan wij toch maar binnen een plaatsje zoeken. We gaan enkel voor een ice tea en een limonade, het is druk maar gezellig. Mi querido gaat even verhaal halen bij het stappersduo, dat haar waarschuwt niet verkeerd te stappen naar het toilet.

Mi querido ziet Lydia bij de ingang zitten. Zoals altijd heeft ze veel aanspraak en als ik nog even de route check, hangt ze al snel in mijn arm en begroet ze me hartelijk. Ze heeft het

erg warm en ze is dan ook behoorlijk bezweet. Als we aangeven dat we 3 oktober de Herdenkingstocht Diest-Leopoldsburg willen stappen, geeft ze gniffelend aan dat wij ons dan bij haar op moeten geven. Dat zullen we zeker doen. We nemen afscheid en gaan voor de laatste tien kilometer.

Als we goed en wel op pad zijn halen we het duo weer in en worden we weer gewezen op de driehonderd meter extra. Als ze aangeven dat wij met ons tempo best nog een extra afstand erbij kunnen nemen, geef ik aan dat het na dertig kilometer genoeg is en dat ik dan een beloning verdiend heb. Ah..., roept een van de mannen ... ik weet wat die beloning is ... oh ja... Ja, zegt hij een DUVELKE... Nou verdenk ik deze mannen ervan dat ze mijn blog ontdekt hebben of deze man is een gedachtenlezer... Wij stappen door op het parcours voor de dertig kilometer.



Langs de Ford-testbaan, die we niet kunnen zien, worden we door een prachtig stukje natuur gepijld. Als extra voor de dertig kilometer stappers heeft de parcoursbouwer enkele venijnige klimmetjes ingebouwd en een lekker lang zandpad dat geleidelijk klimt. We komen bij een zand- en grindwinningsgebied en het pad is smal en ... sinister ... het bos naast ons heeft een beetje spookachtige kleur en er waaien allemaal blaadjes over het pad. Even waan ik me in een horrorfilm en ik hoop dat we goed zitten; de pijlen zijn hier redelijk sporadisch en wij zijn vooralsnog de enige stappers op dit pad.

Ongeschonden bereiken we de andere afstanden en mogen we toch weer een eigen lus maken alvorens we met z'n allen langs het spoor mogen stappen.



De enorme elektriciteitsmasten domineren hier het beeld en als we onder zo'n kanjer door gepijld worden moet ik er even een shotje van maken ... een waar schouwspel van lijnen hoog boven mijn hoofd.

Nu stappen we echt in de meute mee terug naar de startzaal. Ook nu proberen we tussen de langzamere stappers door te laveren om zo onze snelheid te kunnen behouden. De startzaal nadert ras. We herkennen de omgeving en zonder ook maar een drup regen bereiken we de zaal en gaan we voor de beloning. Ook Lydia komt even later binnen en gaat voor haar welverdiende pintje. Het duo vertrekt zonder dat wij een antwoord op onze openstaande vragen hebben gekregen en met nog een broodje hesp achter de kiezen vertrekken ook wij weer de grens over. Met nog een brandende vraag: Waarom heet deze tocht Teutentocht???



Zoals te verwachten is dit weer een mooie en goed bezochte tocht van Milieu 2000, bijna geheel onverhard, zoals zusterclub OLAT het ook doet. Mooie passages en afwisseling in heide en bos. Goede rustplaatsen en uitstekend gepijld ... op die ene pijl na dan. Wij kijken alweer uit naar de Grenzeloze Tocht die door beide clubs georganiseerd wordt.

-Jan Kampman-

Ruta de la Plata (6, slot)



Dag 35: 20 mei

Als we opstaan is het slechts 2°C! Maar de lucht is helder dus de verwachting is prima. We gaan om 7.30 uur ontbijten in het hostel en na diverse discussies over de route gaan we gelukkig de “veldroute” lopen. Vandaag gaan we voor het eerst een pas over en het hoogste punt is 1351 meter. Gelukkig hebben we Carla en Arnold kunnen overtuigen dat de natuurroute veel en veel mooier is. Met z'n vieren vertrekken we en oh, wat zijn we blij dat we dit gedaan hebben. Het pad is zo leuk om te lopen. We gaan lekker langzaam en blijven bij elkaar in de buurt. Om 13.00 uur staan we in Lubián waar we het hostel zoeken. Dat blijkt gesloten te zijn en samen met Carla en Arnold belanden we ergens anders op een hele mooie kamer met badkamer. Kost wel €40. We eten om 14.30 uur een dagmenu wat erg lekker is. Daarna naar bed en we slapen tot 18.00 uur! Na een lekkere douche doen we inkopen voor morgen. Nog even naar de bar en dan zit deze geweldige mooie dag erop.

Dag 36: 21 mei

Het ontbijt bestaat alleen uit koffie met zoet spul, jammer. We gaan vandaag weer een pas over, de “Puerto de A Canda”, die op 1260 meter hoog ligt. We lopen door de heuvels, soms over natte modderige paden maar altijd heel erg mooi. Na 1½ uur staan we boven en kijken in een heel diep dal achter ons. Vóór ons is het landschap in een keer een heel stuk mooier en lieflijker. Wij

We volgen Anneke en Herman Lieven op de zilverroute. Deze route is 1000 km lang en loopt van Sevilla, via de oostgrens van Portugal naar Compostela. Hun tocht begon op 15 april. In dit nummer het slot van hun belevenissen.

wandelen verder en komen in Vilavella, drinken koffie in een chique Spa hotel. Daarna weer verder en na 24 km staan we in A Gudiña. We lopen door de dorpsstraat en belanden in Café Perigrino waar we een welverdiend pilsje drinken. In de herberg is nog voldoende plaats. Carla en Arnold komen er ook naar toe. 's Avonds eten we in Café Perigrino.

Dag 37: 22 mei

Als we opstaan is het behoorlijk mistig. Ik maak onze lunch klaar en Arnold bakt eieren met spek en samen met een kop koffie smaakt dat heel erg goed. Nog een yoghurt als toetje en om 8.15 uur staan we buiten. Muts op, handschoenen aan, want het is erg fris. In het dorp posten we 3 kaarten voor de kinderen en Arnold moet nog even pinnen. Jammer van het asfalt, maar daar staat tegenover dat we hele mooie vergezichten hebben. Op advies van een herder kloppen we in een mini-dorpje aan bij het eerste huis. Een oud vrouwtje laat ons binnen. Vroeger is het waarschijnlijk een bar geweest. Nu staat er een grote tafel met een stuk of 8 stoelen. Het vrouwtje komt terug met 4 email bekertjes koffie en daarin staat een super grote theelepel. Blijkt er suiker in de koffie te zitten, maar dapper drinken we alle vier de mierzoete koffie op. We krijgen er een soort lange vin-ger bij. Het is wel een leuke ervaring.

De mist is inmiddels helemaal weg en wij lopen weer in zomertenu. De dalen hangen soms vol met wolken, heel erg mooi om te zien. We lopen langs een stuwmeer, nou ja, we zien het beneden liggen en het is enorm groot. In het laatste dorp waar we doorkomen is een Casa Rural met daarnaast een hele mooie picknickplaats van leistenen. We gaan weer flink klimmen en na een half

uur kijken we weer over het meer. Nu volgt er een behoorlijk steile afdaling. Er ligt een enorme bouwplaats van het spoor en er knalt af en toe dynamiet. We dalen af en het laatste stukje gaan we door bosjes. Dan staan we aan de weg, maar nog wel een paar meter te hoog? Gelukkig is Arnold vrij lang en zonder rugzak kan hij naar de weg afdalen. Wij volgen om de beurt op zijn aanwijzingen en gaan achterwaarts de bult af en staan na een dik kwartier allemaal op de weg.



In het dorp vragen we naar er een slaappleats. Er is een bar/restaurant waar het ontzettend druk is, ze hebben nog maar één kamer. Bij een particulier huis in de buurt hebben ze nog 3 kamers en ook Carla en Arnold komen daarheen. We gaan gezellig naar de kroeg en we eten er om 7 uur een soort menu. Rond 20.30 uur zijn we weer terug op onze kamer en maken het ons nog even gezellig en gaan dan naar bed. Morgen gaan we ieder naar een andere eindplek! Jammer!

Dag 38: 23 mei

Om 06.45 uur loopt de wekker af. Vanacht had Herman het koud omdat het raam niet echt dicht is. We ontbijten in de keuken en Carla en Arnold komen er ook bij zitten. Als alles klaar is nemen we afscheid en zij zwaaien ons uit. Nu gaan we weer samen verder en we lopen bijzonder goed. We gaan twee heuvels over en bij een hele leuke picknick-

plaats pauzeren we even, we hebben dan al 2 uur gelopen. Nu gaan we afzakken naar Laza en al snel zien we het hele dal volhangen met dikke wolken, prachtig om te zien. Wij zitten er nog steeds hoog boven en lopen in de zon. Als we zover gezakt zijn dat we in de mist belanden, trekken we onze jas aan en we staan al om 11.15 uur in Laza. Daar kopen we eerst voeten crème en gaan dan naar de bar waar we voor de deur lekker in de zon kunnen zitten. We zitten hier bijna 3 kwartier, een heerlijke stop.

Nu weer verder en de eerste 2 uur lopen we vlak tot licht stijgend en dan beginnen we best steil te klimmen, maar gelukkig ook af en toe een vlak stuk ertussendoor. We lopen echt supergoed vandaag. Om 15.00 uur zijn we in de herberg. Er hangen duizenden schelpen waar pelgrims hun gegevens op hebben geschreven en natuurlijk blijven wij niet achter. Alle muren en pilaren zijn er als behang mee bedekt.



De refugio is aan de overkant en is heel ruim opgezet. Na een heerlijke douche en een uurtje rust, doet Herman de was en ik schrijf mijn verhaaltje. Dan is het tijd voor een pilsje. Een dorping met doedelzak laat leuke liedjes horen. Om goed 7 uur maken we zelf ons avondeten klaar. Uiteraard zit er ook een wijntje bij. Om 9.45 uur rollen we in bed.

Dag 39: 24 mei

Om 8 uur eten we ons ontbijt en vertrekken pas tegen 9 uur. Aan twee Franse pelgrims die richting Salamanca lopen, beschrijven we Carla en Arnold en vragen hen of ze onze groeten willen overbrengen. Als we door het dorp lopen horen we iets vallen. In de zijstraat is een man met z'n scootmobiel omge-

vallen. Wij rennen er naar toe, zetten de scootmobiel recht en helpen hem er weer in. De man heeft een kunstbeen en zijn linkervoet zit dik in het verband. Hij staat erop dat we een kop koffie met hem drinken, wat we graag doen. De route gaat verder over graspaden en stenige weggetjes. Op de top van een van de klimmetjes hebben we een weids uitzicht. Er staan enorm veel knalgele en diep paarse bloemen, heel erg mooi. In Padroso rusten we in het gras en eten brood dat we vanmorgen van de rijdende bakker hebben gekocht. Heerlijk. Nu nog een half uurtje lopen. De refugio ligt 500 meter vóór het dorp en er zijn twee slaapzalen. Wij ontmoeten een Duits echtpaar dat we een poos geleden ook regelmatig zagen. Er is ook nog een Duitse man. Wij douchen, rusten en gaan een poosje in de tuin zitten waar het nu wel erg warm is. In het dorp drinken we een pilsje en doen inkopen bij de Spar. We eten lekker in onze eigen keuken.

Dag 40: 25 mei

Om 05.30 uur zijn ze al aan het rommelen en een uurtje later gaan wij er ook maar uit en ontbijten in de keuken. Om half 8 staan we buiten en het is knap fris. De zon komt er snel bij en over leuke weggetjes lopen we de eerste 12 km richting Ourense. Op een terras, in de zon, gaat alle warme kleding weer uit en ook de broekspijpen verdwijnen in de rugzak. Na heerlijke koffie en een half uurtje pauze gaan we weer verder. Langzaam worden de dorpjes wat "rijker". Mooie huizen en tuintjes en alles is schoon en verzorgd. Dan komt een industriegebied en daarna rijgen de dorpen zich praktisch aaneen, zodat we bijna ongemerkt Ourense binnenlopen. De VVV is gesloten, dus lopen we door naar Plaza Mayor. Met behulp van andere mensen vinden we een straat waar een hostel is. Helaas blijkt dat gesloten te zijn, maar gelukkig staat er een politieauto met agent voor de deur en die informeert voor ons waar we een hostel kunnen vinden. Blijkt de buurman een hotel te hebben en gelukkig hebben ze daar nog een kamer voor

ons. Na een korte rust nemen we een douche en kleden ons om. Aan de overkant gaan we eten; we zitten heel gezellig op een balkonnetje en het eten is heerlijk. Dan weer een uurtje rust. Ik sms Carla want zij komen hier morgen aan. Daarna gaan we een internetcafé zoeken om een ticket naar huis te boeken en nog geen 5 minuten later zien we Carla en Arnold op een terras zitten! Wat een verrassing! Die hebben vandaag ruim 30 km gelopen en de laatste 5 km met de taxi gedaan. Nu zijn ze in hetzelfde hotel als wij! Het ticket boeken lukt niet omdat de PC veel en veel te oud is. 's Avonds drinken we nog een glaasje wijn met Carla en Arnold.

Dag 41 en 42: 26 en 27 mei

Onze rustdag begint met een ontbijt op het plein en verder brengen we deze dag door zoals het hoort: in alle rust.

Die rust is ons goed gekomen en de volgende morgen ontbijten we al om half 8 en gaan daarna van start. Uiteraard moeten we de stad uit en lopen steeds klimmend verder. Herman heeft een lastige start met zijn heupen en zijn voet. Het wordt nu ook snel te warm. We stoppen bij een ruim café waar Herman nog een ontbijtje bestelt.

Na een half uurtje gaan we opgefrist weer verder. Onze route voert ons over kleine weggetjes en graspaden en het is de eerste 2 uur erg veel klimmen. Daarna wordt het gelukkig een stuk minder steil en we kunnen zowaar ook nog ergens lekkere koffie drinken. We lunchen op een bankje in de buitenlucht. Dan is het nog 3 km lopen voor we bij de refugio zijn. Volgens ons is het hier heel erg gehorig dus zijn we benieuwd of we goed slapen.

Na dik een uur rust doen we boodschappen en eten gewoon lekker brood. Het is een fijne wandeldag geweest.

Dag 43: 28 mei

Onverwacht toch goed geslapen, alleen werd ik wel erg vroeg wakker. We staan tegen 7 uur op en vertrekken iets na 8 uur. Ons pad is steil en stenig, soms net

of we de trap op en af moeten en dat over ongeveer 10 km. Dan komen we bij het Monasterio de Oseira. We gaan het klooster in en kunnen meteen aansluiten bij een rondleiding met 4 andere pelgrims. Na ca. 10 minuten sluit een grote groep Spanjaarden aan en dan is het voor ons zessen wel bekeken. De voertaal is nu Spaans en wij krijgen de samenvatting in twee zinnestjes, heel erg jammer. Na een dik kwartier gaan we terug naar het beginpunt. Een pater in de winkel geeft ons een afbeelding van Christus die zichzelf geschilderd heeft. Nu naar het café aan het andere eind van de straat voor een bakkie koffie om warm te worden. Dan komen de volgende 10 km die praktisch hetzelfde zijn als de eerste 10. Sommige paden zijn bijna dicht gegroeid. Als wij in Castro Dozón aankomen zijn we voor het eerst echt heel erg moe. Dus eerst naar bed want dat is nodig. We hadden vandaag ook wat regen maar gelukkig niet veel. We eten ons eigen prakkie en hopen op een goede nachtrust.

Dag 44: 29 mei

We ontbijten met yoghurt en een banaan en staan om 7.15 uur buiten. Met nog 12 andere pelgrims lopen we zo'n 4 km langs een verkeersweg. Dan volgen mooie brede parkachtige paden zonder noemenswaardig klimmen of dalen. Het regent, dus hebben we de poncho aangedaan. Na 10 km kunnen we koffie drinken en doen we ook de gamasches aan. Mijn onderpijpen gaan eraf want die zijn al drijfnat.

Na ca. 8 km komen we in Laxe en daar drinken we koffie en eten onze broodjes. De laatste 9 km naar Silleda voelen erg lang. Na enig zoeken, vinden we de Auberge. Hier hebben we een kamer met 2 bedden en badkamer voor €16. Na een douche rusten we een uurtje. Beneden bestellen we het welverdiend pilsje/wijntje. Herman verdwijnt even naar de kapper en komt keurig geknipt weer terug. We eten met smaak het 'del dia' menu. We krijgen de naam van een hotel in Compostela en kunnen daar een kamer boeken en dat geeft ons een rustig gevoel.

Dag 45: 30 mei

Goed geslapen en na een matig ontbijt gaan we van start. Er ligt veel asfalt en dat vinden we niet zo leuk. In Bandeira drinken we koffie. Voor onze lunch kopen we ook twee bocadillos. Er volgen nog ontelbare weggetjes en het weer is lekker. In Castro, net voor we het dal in gaan, vinden we zowaar een bar/winkeltje. Hier drinken we koffie en eten ons brood op. Weer opgefrist gaan we verder en beginnen aan de pittige afdaling naar het dal van de Rio Ulla. We zien de nieuwe en de oude spoorbaan liggen. Een enorm verschil in constructie van de viaducten. Tja, na het zakken in zo'n dal moet je er ook weer uit en daar zijn we de volgende 1½ uur mee bezig. Herman heeft weer flink last van zijn voetholte. We zijn dan ook blij dat het einde in zicht komt. Bij een refugio schrijven we in, dekken ons bed en gaan eerst een uurtje liggen. Daarna lopen we op ons gemak een kilometer naar beneden naar het restaurant. Helaas is dat gesloten. Het blijkt dat we bij de hospitalero eten kunnen bestellen! Echt Spaans, dat er geen info gegeven wordt als je aankomt. Wij bestellen sla en spaghetti en wijn voor 7 uur. Nu eerst een wijntje en pilsje, dat hebben we wel verdiend.

Dag 46: Santiago de Compostela

Prima geslapen; we staan al om 05.55 uur op. Doen super zachtjes en pakken onze laatste spullen in. We eten een banaan en lopen om 06.30 uur naar buiten. We lopen over een bospad en het is heerlijk stil. Wij zien geen herten, maar wel een groep wilde zwijnen met jongen. We staan nog ver weg en ik probeer foto's te maken. We lopen nog iets verder door want ik moet wel erg veel inzoomen. Helaas horen ze ons en in een mum van tijd zijn ze verdwenen. Foto's mislukt, maar tof dat we ze gezien hebben! Dit bospad is echt uniek want de rest van de tocht is asfalt. Na een uurtje kunnen we koffie drinken en we bestellen een ontbijt. De Fransen komen binnen als wij klaar zijn. We lopen een klein stukje langs de verkeersweg, maar pakken dan de route

weer op. We lopen lekker en de voet van Herman houdt zich gelukkig goed. We lopen nu vlakbij Santiago en nadat we onder de autobaan en spoorbanen zijn doorgegaan, volgt een flink stuk wandelen door de stad. Om 10.30 uur staan we naast de Kathedraal! Bij het pelgrimsbureau is het niet druk, dus halen we eerst onze compostelana!

Bij Maria halen we de sleutel van onze kamer. Daarna nemen we nog een ontbijtje en gaan naar de kerk. Zoals altijd is het toch weer bijzonder om op "Praza do Obradoiro", het plein voor de enorm grote kathedraal, te staan. In de kerk is het weer erg druk en sfeervol. We zien nog wat bekenden, daarna gaan we naar onze kamer en zien nog net het Duitse echtpaar arriveren. Na een douche gaan we de stad in voor een broodje en koffie. Dan krijgen we een sms van Carla, zij zijn ook aangekomen. Wij gaan naar de Praza do Obradoiro voor de kathedraal, kijken naar hen uit maar zien ze nergens. We sms'en en ze blijken ze op een terras te zitten aan de zijkant van de kathedraal. Daar feliciteren we elkaar met de geleverde prestatie. Arnold heeft een fles champagne gekocht die we daar openen en opdrinken. We zitten voor het restaurant waar je echt heel lekker kunt eten en we besluiten dat nu te doen. Na een heerlijke maaltijd nemen we afscheid, morgenvroeg om 6 uur zitten wij in de bus naar het vliegveld.

Het was een hele mooie tocht qua natuur, maar ook omdat we leuke contacten hadden. We hebben enorm genoten en we weten zeker dat dit niet te laatste looptocht was.



Anneke Lieven-



SPORTIEF DE ZOMER IN

DECATHLON
BEST

SPORT FOR ALL | ALL FOR SPORT

 WWW.DECATHLON.NL 

Decathlon Best, NCB-weg 14 • 5681RH Best • Tel.: +31 499 365 080



ma - do 9:30u - 20:00u. vr 9:30u - 21:00u. za 9:30u - 18:00u. zo 12:00u - 17:00u.



Press Art

Graffiti- en vandaalbestendige informatieborden



Bestel een GRATIS sample op de site www.PressArt.nl, bel 06 212 86 333 of stuur een e-mail naar info@PressArt.nl



Slijtvaste communicatie oplossingen voor natuur, cultuur en design

www.PressArt.nl - Sparrenlaan 42a - 3941 GM Doorn
T: 0343 522 455 - M: 06 212 86 333

GROOT-BRITANNIË
Hadrians Wall, Engeland

IERLAND
Mourne Walking Festival
Castlebar en Western Way

MADEIRA—MALLORCA
GR 221

SPANJE
Camino de Santiago (2015)
St. Jean Pied de Port - Leon -
Santiago de Compostela

FRANKRIJK
4daagse van Chantonnay

DUITSLAND - TSJECHIË - POLEN
3daagse-3 landen wandeltocht
Saksische Schweiz Malerweg en Ertzgebirge

INDONESIË
IML-tocht Int. Heritage Walk en
rondreis Java en Bali

CHINA - IML
Beijing Int. Mountain Walking Festival

KOREA - JAPAN - TAIWAN
IML-walks
Int. Walking Festival Wonju - Zuid-Korea
3-daagse Higashimatsuyama - Japan
Int. Happiness 2 days Marching - Taiwan

NIEUW-ZEELAND - AUSTRALIË
Zuidereiland - Stewart Island - Milford -
Keplertrack - Abel Tasmanpark - Noordereiland - Blue Mountains - IML-tochten Rotorua en Canberra

THAILAND
Wandelrondreis door Noord en Oost Thailand

LITOUWEN
Wandelfestival IML-kandidaat

Wandelweek Airbornepad Market Garden

Wandelen met kleine groepen
Zie wandelreizen-programma op

WWW.TT-WANDELREIZEN.NL

Theo Tromp

Tel. 0495 450325—mobiel 06-52788806